

23 december

10.00 uur: mevrouw T. Valk-Colijn uit Kapelle
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Ilona
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056
Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen
Collecte aan de uitgang: voor de kerk

24 december

Kerstnachtdienst

21.30 uur: ds. J. Smink uit Zierikzee
Collecte tijdens de dienst: voor Els van Teijlingen
Collecte aan de uitgang: voor de kerk

25 december

Eerste Kerstdag

10.00 uur: Kerstfeest met de kinderen
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Collecte tijdens de dienst: voor Kerk in actie: 'Kinderen in de knel'
Collecte aan de uitgang: voor de kerk

30 december

10.00 uur: ds. L. de Kam uit Oostkapelle
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Esther
Oppasdienst: Carola
Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen
Collecte aan de uitgang: voor de kerk

6 januari

10.00 uur: mevrouw ds. M.C.J.T. Reichmann uit Goes
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Esther
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056
Collecte tijdens de dienst: voor Diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst
Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen is het koffiedrinken in de wandelkerk.

Bij de diensten

Zondag 30 december 2018

De zondagmorgendienst op 30 december heeft het karakter van een Oudejaarsdienst. Hoewel het geen kerkelijk feest is, kijken we toch op deze dag terug naar het afgelopen jaar, maar kijken we ook vooruit. Een moment van bezinning. We doen dit met het schilderij van Rembrandt 'Simeon en het kind Jezus in zijn armen'. De voorganger is ds. Leuny de Kam uit Oostkapelle, zij is Doopsgezind predikant in Walcheren en Goes. Van harte welkom bij deze bezinnende dienst aan het einde van het jaar. Zondag 30 december om 10 uur in de Johanneskerk te Kruiningen.



Uit de gemeente

Beroep ds. Leen de Ronde

Maandagavond 5 november jl. besloten de beroepingscommissie en de kerkenraad unaniem om ds. Leen de Ronde uit Tiel kandidaat te stellen. Vervolgens werd op de gemeenteavond op woensdag 28 november jl. besloten om ds. Leen de Ronde, nadat hij en zijn vrouw Moni zich eerst aan de gemeente hadden voorgesteld, te beroepen. Na het formele gedeelte was er die avond volop gelegenheid om ook even persoonlijk met beiden kennis te maken. Het klikte wel tussen de aanwezige gemeenteleden en de predikant die we op het oog hebben om de onze te worden.

Vanwege de procedure ging er nog zo'n anderhalve week overheen voordat formeel het beroep uitgebracht kon worden. Zaterdag 8 december was het zover en zijn twee leden van de kerkenraad naar Fijnaart gereden om persoonlijk aan de daar bij familie aanwezige ds. Leen de Ronde, de beroepsbrief te overhandigen. Leen had geen drie weken meer nodig om tot een besluit te komen en liet meteen weten het beroep van harte aan te nemen.

Gelukkig waren beide kerkenraadsleden niet onvoorbereid op pad gegaan en hadden ze een mooie bos bloemen bij zich om te onderstrepen dat wij heel blij zijn met zijn komst naar onze gemeente.

Als alles volgens plan verloopt zal ds. Leen de Ronde op 3 maart a.s. als predikant van onze gemeente worden bevestigd.

De kerkenraad

Jongeren gespreksgroep

Afgelopen september zijn we weer van start gegaan met de jongeren en jongvolwassenen in de gespreksgroep. We hebben weer verschillende thema's behandeld rondom het christelijk geloof. Iedere bijeenkomst hing een gezellige sfeer. We hebben dit half jaar leuk afgesloten met een gourmet in Rond-Inn. In januari hopen we weer bij elkaar te komen. Er zijn een aantal jongeren die belijdenis willen gaan doen in de toekomst. Wat zou dat mooi zijn als er een paar voorin de kerk zouden staan om belijdenis van het geloof af te leggen, iets wat volgens mij al lang niet meer gebeurt is binnen onze gemeente. Dankbaar zijn we ook dat we een mooi groepje mochten vormen en met elkaar in gesprek kunnen gaan over het geloof. Want dat blijft belangrijk.

Namens de jongerengespreksgroep wensen we u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2019
Marite Heiboer

Nieuwe rekeningnummers

Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november jl. is dit niet meer mogelijk en maakt SKG gebruik van de systemen van de Rabobank. Onze rekeningnummers zijn om die reden per 1 november 2018 gewijzigd.

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

- Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november 2018 een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.
- Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november jl. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de 'Overstapservice'. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.
- Heeft u nog acceptgiro's van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november jl. kunt u deze acceptgiro's niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

Belangrijke nieuwe rekeningnummers zijn:

- NL10 RABO 0373 7239 97. Dit is de algemene rekening van de gemeente, waarop de kerkelijke bijdragen worden ontvangen en waarvan de meeste betalingen worden gedaan.

- NL15 RABO 0373 7240 04 is de rekening die bedoeld is voor onder andere het abonnementsgeld voor Kerkelijk Leven.

Aan bankrekeningen die al bij de Rabobank liepen verandert er niets.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze penningmeester, de heer Jobse.

De dorpskerk

Er is de laatste tijd veel te doen om de dorpskerk. Bedoeld wordt welke plaats heeft de kerk in een dorp. Een kerk die niet voller wordt. Een kerk die veel lege plekken kent. Landelijk vraagt men zich dan af, welke plaats heeft de kerk (nog) in het dorp. En zou deze plaats meer of weer in het midden van het dorp kunnen. Plek kunnen worden waar dorpsgenoten elkaar ontmoeten. Dorpsgenoten die wat meer of minder in diezelfde dorpskerk komen. De kerktoren wèl waarderen. Terugkomend van bijv. een vakantie, en dan als eerste weer de kerktoren zien van het dorp.

Ik dacht hier op zondag 24 november 2018 aan. Een zondag waarin wij in een dienst onze overledenen herdachten. Zij die het afgelopen jaar zijn overleden. In een dienst waarin wij hun namen noemen en wij een vlamme, lichtende kaars kunnen plaatsen. Hun naam voorlezend in een gemeenschap van mensen.

De namen noemen van... Het herdenken van dorpsgenoten, denken aan... We zouden dat als (dorps)kerk toch wat kunnen proberen te verbreden. Deze dienst ook meer toegankelijk te maken voor meer dorpsgenoten. Dorpsgenoten die niet of minder vaak de kerk bezoeken. In deze dienst dan wat minder prekend, misschien meer zingend, ook – (pop)songs – en gedichten lezend, en wat beeldmateriaal via de beamer.

Mijns inziens kan op deze wijze de kerk meer als dorpskerk functioneren. Plek om te ontmoeten en te delen.

Het was een prachtige dienst op 24 november, te horen de vele reacties. Een dienst waarin het verdriet om... gedeeld kon worden. Een dienst waarin troost een plek had. Een dienst waar hoop werd uitgesproken. Een dienst waarin namen van 'dorpsgenoten' nog één keer werden genoemd, hardop uitgesproken. En kaarsen het licht lieten zien.

Bedankt, allen die deze dienst gestalte hebben gegeven.

Henk van der Laan

Agenda

Eerste en derde woensdag van de maand

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond even weken

Bijeenkomst gebedsgroep in Rond-Inn. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: rond-uit@online.nl / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kruiningen