

10 februari

10.00 uur: ds. A.A.S. ten Kate uit Bergen op Zoom

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Linda

Oppasdienst: Marijke

Collecte tijdens de dienst: voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

17 februari

10.00 uur: ds. W. Vermeulen uit Bergen op Zoom

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Démeral

Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056

Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen is het koffiedrinken in de wandelkerk.

Uit de gemeente

Het is alweer februari en deze maand is zo om omdat er maar 28 dagen in zitten. En zo gaan we binnenkort ook alweer met een delegatie vanuit de gemeente naar de afscheidsdienst van onze nieuwe dominee Leen de Ronde en zijn vrouw Moni. Zij gaan hun huidige gemeente vaarwel zeggen. De Fransen zeggen bij een afscheid weleens: 'Partir c'est mourir un peu'. Letterlijk betekent dat: 'afscheid nemen is een beetje doodgaan'. Die Fransen hebben een goed gevoel voor drama. Maar toch, wij Hollanders zouden dan zeggen: 'Afscheid nemen doet pijn'. En dat is ook zo. Dus ik wens Leen en Moni een mooi en goed afscheid toe. Zondagmiddag 3 maart mogen wij hen bij ons verwelkomen. Wij zien er naar uit!

Wij hebben afscheid moeten nemen van de heer De Groot. Velen kenden hem nog goed. Een creatieve geest is van ons heengegaan. In de toren, zijn atelier, is het nu stil. We zullen hem missen. Ik wens zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

De bloemen gingen onlangs naar Elma Immerseel, omdat zij een tijd lang de ledenadministratie heeft verzorgd. Nogmaals hartelijk dank Elma! Frans en Heleen van der Maas hebben dit weer op zich genomen. Zij kennen als geen ander de gemeente en we zijn heel blij dat ze dit weer willen gaan oppakken.

Mijn felicitaties gaan naar de familie Loois. Onlangs mocht ik hen namens de gemeente een mooi bloemstukje aanbieden. Omdat ze 55 jaar getrouwd zijn; in voorspoed en tegenspoed, elkaar ondersteunend, elkaar bemoedigend. Mooi om hen gesproken te hebben en te horen hoe het hen vergaat. Nogmaals van harte gefeliciteerd en nog vele jaren met elkaar in goede gezondheid toegewenst.

Nog andere zaken kwamen er voorbij. Bijvoorbeeld de nieuwe gezichten die we wel eens zien. Ik probeer hen te bezoeken maar soms glipt er weleens iemand of iets tussendoor. Dus laat het ons weten wanneer u bezoek wenst of wanneer u denkt dat iemand bezoek nodig heeft. Dat we opmerkzaam mogen zijn naar elkaar toe en een gastvrije uitstraling mogen hebben als gemeente.

Ik ben daarom ook heel blij met de aanmeldingen die ik heb binnen gekregen voor de **Alpha I cursus die op woensdagavond 13 februari** a.s. weer van start gaat. We beginnen dit keer niet met een maaltijd maar met gezellig koffie of thee drinken met elkaar. We beginnen om 19.30 uur en eindigen niet later dan 21.30 uur. Bij een kleine groep komen we bij mij thuis bij elkaar. Wanneer de groep te groot

wordt gaan we naar Rond Inn. Kom er eens uit en meld je aan! Ontspannen met elkaar spreken over het christelijk geloof is opbouwend en verrijkend.

Tot slot een mooi gedicht dat ik onlangs kreeg van een lieve zuster uit ons midden:

Vannacht is er iets moois gebeurd, er viel een donzen deken.

De straten werden wit gekleurd, de daken glad gestreken.

De bomen werden heel apart.

De stilte zo bijzonder.

Ik voelde plotseling in mijn hart, de grootheid van dit wonder.

Elizabeth

Onlangs was ik even in het oosten van ons land. In Zeeland was de sneeuw allang weer gesmolten maar daar hing de sneeuw nog prachtig aan de bomen! De winter met sneeuw lijkt langzamerhand wat te verdwijnen uit ons landje maar nu was hij er weer even. Prachtig!

Vanuit en namens de kerkenraad, Gods rijke zegen toegewenst!

Barbara van den Bogaerdt, ouderling pastoraat

Herdenking Synode van Dordrecht

Dit jaar en vorig jaar is het vierhonderd jaar geleden, dat de Generale Synode van Dordrecht werd gehouden (1618 – 1619). De ouderen zullen zich dat misschien nog van de geschiedenisles van de lagere school herinneren, voor de jongere generatie is het een stukje geschiedenis, dat onbekend zal zijn. Wij willen – in een gezamenlijk initiatief van onze Gemeente en de Hersteld Hervormde Gemeente te Kruiningen- deze gebeurtenis in een bijzondere bijeenkomst herdenken. Waarom? Deze synode heeft zowel politiek als kerkelijk een grote invloed gehad. Binnen de toenmalige kerken van calvinistische signatuur was onenigheid gerezen over de leer van de uitverkiezing- zodanig, dat vooral in ons land in de kerk grote spanningen ontstonden (de welbekende namen van Remonstranten en Contra-Remonstranten), die op den duur om een oplossing vroegen. De kerkelijke spanningen liepen voor een deel parallel met spanningen in de samenleving. Uiteindelijk besloten de Staten-Generaal (toen het hoogste gezagsorgaan in ons land) een kerkelijke vergadering bijeen te roepen om tot een oplossing te komen: de synode van Dordrecht. Deze viel uiteen in twee delen: het internationale deel, dat betrekking had op de leergeschillen en het nationale deel, specifiek op ons land gericht. Uit het eerste deel vloeiden de **Dordtse Leerregels** voort, één van de belijdenisgeschriften van de PKN, behorend tot de gereformeerde traditie. Het tweede deel bracht allereerst de zgn. Dordtse Kerkorde voort ter regeling van het kerkelijk leven op plaatselijk en regionaal niveau. In de kerken van de gereformeerde gezindte is deze kerkorde doorgaans nog van toepassing, zij het met aanpassingen of interpretaties door de tijden heen. Bovenal werd de Synode bekend, doordat zij besloot tot een nieuwe Bijbelvertaling. De Staten-Generaal gaven daartoe vervolgens de opdracht. Dit resulteerde in de bekende **Statenvertaling**, die gedurende ruim driehonderd jaar een ontzagwekkende invloed op ons volk zou hebben: een uiting van godsvrucht en een monument van onze taal.

De herdenkingsbijeenkomst, waarop ook de burgemeester zal spreken, wordt gehouden op **dinsdag 19 februari te 19.30 uur**, in de Johanneskerk. Het programma staat elders in dit kerkblad vermeld. Allen hartelijk welkom! Laat u zich deze kans om een stukje geschiedenis te herdenken samen met dorpsgenoten niet ontgaan!

Agenda

Eerste en derde woensdag van de maand

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond even weken

Bijeenkomst gebedsgroep in Rond-Inn. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: rond-uit@online.nl / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kruiningen