

Zondag 10 maart

Eerste zondag 40-dagentijd

Viering Heilig Avondmaal

Lezingen: Deut. 8 en Luc. 4:1-13

10.00 uur: ds. Leen de Ronde

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Ilona

Oppasdienst: Nelleke

Collecte tijdens de dienst: voor Dovenpastoraat Zeeland

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Woensdag 13 maart

Biddag

19.00 uur: ds. A. Spaans uit Colijnsplaat, tel.: (0113) 696 611

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Aansluitend is de gemeenteavond in Rond-Inn

Zondag 17 maart

Tweede zondag 40-dagentijd

10.00 uur: ds. G.J. Buunk uit Middelburg

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Chantal

Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056

Collecte tijdens de dienst: voor het 40-dagentijdproject

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen is het koffiedrinken in de wandelkerk.

Uit de gemeente

Bevestiging ds. Leen de Ronde

Afgelopen zondagmiddag 3 maart 2019 is ds. Leen de Ronde door ds. Dierx uit Waarde aan onze gemeente verbonden. De dienst was druk bezocht. Naast veel gemeenteleden was er ook een flink aantal genodigde gasten aanwezig, waaronder een grote afvaardiging uit de vorige gemeente Tiel.

Met als thema: *...bouwen op de Rots*, ging de preek uit Lucas 6:47-48 over hoe Jezus ons vraagt om als gemeente in de Bijbel te blijven graven, het geloof te verdiepen, om zo in horen én doen een fundament te leggen op de vaste Rots, die in de grond verborgen is. Daar kan op gebouwd worden. Om te bouwen is ook verbinding nodig. In de preek werd dit beeldend weergegeven door het schilderij Switch board (Schakelbord, 1980) van Friedrich Hundertwasser.



Na de gezamenlijke zegen volgden nog enkele toespraken en was er voor de aanwezigen gelegenheid om Leen en zijn vrouw Moni welkom te heten, of – in het geval van de vele mensen uit zijn oude gemeente in Tiel – nogmaals afscheid te nemen. Als kerkenraad kijken we terug op een bijzondere viering en zijn we dankbaar weer een herder en reisgenoot in ons midden te hebben.

Namens de kerkenraad, Wim Huissen

Bereikbaarheid Fam. De Ronde

Helaas hebben we op dit moment nog geen vaste telefoonaansluiting in de pastorie aan de Braillestraat 7. Dit in tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd via onder andere de uitnodiging voor de verbintenisdienst. Bij het vertrek van de familie Quak uit de pastorie blijkt het abonnement stopgezet te zijn. Daarmee is dus het oude nummer voor de pastorie (0113-381 448) komen te vervallen. Uw nieuwe predikant is wel mobiel telefonisch bereikbaar(zie onder) of via e-mailadres: ronde@sol-con.nl Ik hoop u spoedig het nieuwe vaste nummer van de pastorie te kunnen melden. In het volgende nummer van Kerkelijk Leven wil ik me nog wat nader aan u voorstellen. Maar neem ook gerust alvast direct contact op voor een persoonlijke kennismaking.

Met hartelijke groet, uw nieuwe predikant, ds Leen de Ronde, 06 -28302624

Agenda

Eerste en derde woensdag van de maand:

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond even weken:

Bijeenkomst gebedsgroep in Rond-Inn. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

Woensdag 13 maart:

Gemeenteavond in Rond-Inn, aanvang ongeveer 20.00 uur

We willen dan onder meer met elkaar spreken over onze wederzijdse verwachtingen als gemeente en predikant. Wat kunnen en willen we voor elkaar betekenen ?

Hopelijk weer een even goede opkomst als bij de eerste kennismaking op de Dankdagviering !

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: rond-uit@online.nl / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kruiningen