

Zondag 14 april

Zesde zondag 40-dagentijd, Palmпасen

10.00 uur: mevrouw ds. M. Riedijk uit Zierikzee

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Esther

Oppasdienst: Nelleke

Collecte tijdens de dienst: voor het 40-dagentijdproject 'Home for all'

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Wo. 17 april

18.00 uur: Sobere maaltijd

19.30 uur: Avondgebed Stille Week

wordt verzorgd door de 40-dagentijdcommissie

Collecte aan de uitgang: voor het 40-dagentijdproject 'Home for all'

Do. 18 april

Witte donderdag - Heilig Avondmaal

19.30 uur: ds. Leen de Ronde

Collecte aan de uitgang: voor het 40-dagentijdproject 'Home for all'

Vr. 19 april

Goede vrijdag

19.30 uur: ds. Leen de Ronde

Collecte aan de uitgang: voor het 40-dagentijdproject 'Home for all'

Za. 20 april

Stille zaterdag - Paaswake

21.00 uur: de eredienst wordt verzorgd door commissie en ds L. de Ronde

Zondag 21 april

10.00 uur: ds. Leen de Ronde

Lezingen: Lucas 24: 1- 11

Met medewerking van Muziekgroep en kinderen

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Diana

Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056

Collecte tijdens de dienst: voor Kerk in Actie: Paascollecte

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

28 april

10.00 uur: proponent mevrouw C.E. Bakker uit Sommelsdijk

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Ilona

Oppasdienst: Marijke

Collecte tijdens de dienst: voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen is het koffiedrinken in de wandelkerk.

Bij de diensten

10.00 uur, het hele jaar door!

Geen 1 aprilgrap, maar in de kerkenraadsvergadering van die datum is besloten dat de zondagse erediensten voortaan ook in de zomer om 10.00 uur beginnen. Dit nadat op de gemeenteavond al bleek dat een meerderheid van de aanwezige leden daar inmiddels voorkeur aan geeft.

Uit de gemeente

In memoriam Ellen de Jonge-van Liere

Op 14 maart 2019 is overleden het gemeentelid Ellen de Jonge-van Liere, Burgemeester Elenbaasstraat 7. Zij werd 57 jaar. Ellen werd geboren op 30 juni 1961 in Kruiningen.

Begin 2018 had ze hartstilstand waar ze wonderwel bovenop kwam. Er volgde maanden met mooie momenten. Met de caravan naar Cadzand. Genieten. Vanaf september 2018 de omslag ziekenhuis-onderzoeken. Uiteindelijk de diagnose dat het niet meer goed kon komen met het hart van Ellen. Vanaf februari het Hospice 'Het Clarahofje' in Goes, met het einde op 14 maart.

Voor man Hans was Ellen er altijd en hij voor haar. Ze was de stille kracht naast hem. Zoon Ramon is trots op zijn moeder. Thuiskomen in een warm veilig thuis. Ze was er voor ons, altijd. Ze stimuleerde om te leren en jezelf te ontwikkelen. Ze was een opruimerig type, maar wist altijd waar alles lag. Voor dochter Sophie was Ellen het luisterend oor. Ellen was meer vriendin dan moeder voor haar. Ze regelde altijd alles voor de kinderen. Veel moesten ze leren toen ze op zichzelf gingen wonen. Een actieve vrouw en moeder die werkte in de bibliotheek, in de Ouderraad van school zat en geliefd was bij de cliënten van Allevo. In ieder mensenleven zijn hoogtepunten en dieptepunten.

Op de rouwkaart stond Jeroen, in liefdevolle herinnering. Jeroen, het 2e kind van Ellen en Hans. Gezond geboren en in de nacht daarna overleden. Onbegrijpelijk dat zoiets gebeurt. Het overlijden van Ellen is ook onbegrijpelijk.

In de afscheidsdienst in het Crematorium in Bergen op Zoom lazen we Psalm 139, waarin David verwoordt wie en wat God voor ons is. Geloven in God is een mysterie. Hoeveel vragen hebben we niet rond geloof? Waarom laat God toe dat een kind maar een paar uur leeft? Waarom krijgt iemand, in de kracht van haar leven, een ongeneeslijke ziekte? Daar krijgen we dus geen antwoord op. Zoeken naar God. Zoeken naar wie Hij dan wel is.

Ellen was een zoeker. Zoeken naar het mysterie van God en Jezus. God liet Zijn Zoon Jezus ook lijden. God liet Zijn Zoon alleen lijden. Jezus riep aan het kruis: 'Vader, waarom hebt U mij verlaten?' Wat is dat voor Vader die Zijn Zoon verlaat? Het is God die dit deed, voor ons. Door Zijn Zoon alleen te laten, laat Hij ons nooit meer alleen.

God heeft Jezus opgewekt. De dood is geen vijand meer. Daarom mogen we geloven in een leven na de dood. Daarom mogen we geloven dat God met ons meelijdt als we een kind verliezen. Dat God met ons mee lijdt als we ongeneeslijk ziek zijn. Dat God met de nabestaanden mee lijdt.

Een gedicht wat verwoordt wat dit betekent, een gedicht waar Ellen en Hans veel betekenis aan hechtten en wat ook een troost mag zijn voor Hans, Ramon, Sophie en Justin;

'Een droom, die geen bedrog is'

Ik droomde eens en zie ik liep

aan het strand bij lage tij.

Ik was daar niet alleen, want ook

God liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door

en lieten in het zand,

een spoor van stappen, twee aan twee;

God liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij

en zag mijn levensloop,

in tijden van geluk en vreugd

van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan...
Ik zei toen: 'God, waarom dan toch ?'
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van het pad...
Toen keek God mij liefdevol aan
en antwoordde op mijn vragen:
'Mijn lieve mens, toen 't moeilijk was
toen heb ik jou gedragen...'

Peter Morée

Gelukwens

Op vrijdag 29 maart 2019 is *Silvan* geboren, zoon van Demaral Abori en Josephine Sinke een broertje van Benjamin en Manuel, wonende aan de Bredam 6.

Van harte geluk en zegen met dit geschenk van nieuw leven.

Vieringen Goede Week

We zijn op weg naar Pasen. *Zie wij gaan op naar Jeruzalem !* zegt Jezus zijn leerlingen. Maar Pasen is niet los te koppelen van heel de weg die Jezus is gegaan. Passie en Pasen zijn in de kerk geen los te verkrijgen artikelen. Daarom zijn ook de dagen voorafgaan aan Pasen van groot belang.

We beginnen de Goede Week op woensdag 17 april met een sobere maaltijd (18.00 uur) en aansluitend een Avondgebed, 19.30 uur in de kerk.

Witte Donderdag 18 april vieren we met elkaar het Avondmaal, zoals Jezus deze laatste Pesachviering ook ingesteld heeft om Hem te gedenken. Aanvang 19.30 uur.

Goede Vrijdag 19 april zullen we stilstaan bij het lijdensevangelie. De Paaskaars wordt gedoofd. Toch kunnen we niet eindigen in volstrekte duisternis als de Heer zijn leven voor de wereld heeft gegeven.

Stille zaterdag 20 april, komen we om 21.00 bijeen voor de Paaswake viering. We proberen te delen in de rust van de sabbat door middel van lezingen en liederen. Ook gedenken we onze doop.

Zondag 21 april mag het Pasen zijn. De muziekgroep geeft medewerking en ook op de kinderen wordt gerekend. Zij krijgen een belangrijke taak toebedeeld. Het thema zal zijn: **Meer dan je denkt!** De lezingen gedurende de gehele week zijn uit het evangelie volgens Lucas 22- 24. Wellicht de moeite waard deze gedeelten thuis al eens rustig door te nemen.

Zo hopen we op een goede week met elkaar, tot eer aan Hem die eeuwig leeft !

Preekvoorbereiding

De volgende preekvoorbereiding is op dinsdag 23 april, 19.30-21.00 uur in Rond-inn.

Lezingen zijn: Lucas 24: 35-48 en Openbaring 1: 1-11 voor zondag 5 april.

Met hartelijke Paasgroet, ds. Leen de Ronde, e-mailadres: ronde@solcon.nl, tel.: (0113) 202 278 of 06-28302624

Diaconie

Collecte voor slachtoffers van Idai

De collecte op zondag 7 april voor de slachtoffers van de cycloon Idai in zuidelijk Afrika heeft € 384,10 opgebracht. Dank voor alle bijdragen. De diaconie heeft het bedrag aangevuld tot € 750,- eerdere storting van € 500,- van de diaconie maakt het totale bedrag € 1250,-. U kunt uw bijdrage

ook altijd nog overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. 'Noodhulp cycloon Idai'.

Diaconiereisje

Het is weer lente en dat betekent dat we er weer zin in hebben om na te denken waar we met ons Diaconiereisje dit jaar naar toe kunnen gaan. De datum is al wel bekend en dat is op dinsdag 21 mei 2019. Wilt u dit alvast noteren in uw agenda? Dan kunt u er rekening mee houden!

We vertrekken om 12.30 uur en verdere mededelingen volgen natuurlijk nog te zijner tijd. We hopen dat er weer veel gemeenteleden mee zullen gaan!

*Namens de Diaconie met vriendelijke groeten,
Toos de Feijter*

Bloemendienst - Paasgroeten

Graag willen we ook dit jaar weer de Paasgroeten bezorgen. Dat willen we doen op woensdagmiddag 17 april a.s. vanaf 14.30 uur vanuit Rond-Inn. De koffie en thee staan klaar voor de vrijwilligers.

Wie wil ons helpen om de Paasgroeten rond te brengen? Aanmelden kan via een telefoontje naar Lina Burgel, tel.: 382 025.

Agenda

Eerste en derde woensdag van de maand:

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond even weken:

Bijeenkomst gebedsgroep in Rond-Inn. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: rond-uit@online.nl / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen
