

Zondag 26 mei

10.00 uur: Ds. D.H.J. Steenks uit Wemeldinge

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Démeral

Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056

Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Donderdag 30 mei

Hemelvaartsdag

10.00 uur: ds. Leen de Ronde

Lezingen: Opb. 20:11- 21:8 en Ef. 4:1 -10

Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Zondag 2 juni

10.00 uur: mevrouw ds. N. Vlaming uit Biggekerke

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Diana

Oppasdienst: Marijke

Collecte tijdens de dienst: voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen is het koffiedrinken in de wandelkerk.

Uit de gemeente

Ter Herinnering: Theo Ivens

In huis Ter Valcke te Goes is op donderdag 25 april 2019 het leven van Theodorus Ivens ten einde gegaan, in de leeftijd van ruim 91 jaar. Aan de Slotstraat 60 te Kruiningen heeft hij het lang volgehouden z'n eigen bedoening te redden, ook na het overlijden van zijn vrouw Beth op 11 juni 2015. Theodorus Ivens was een markant en onafhankelijk mens, die altijd zijn eigen weg is gegaan, maar tegelijk ook heel gevoelig en kwetsbaar was in de acceptatie en waardering die hij van anderen ontving. Geboren werd hij op 31 mei in het crisisjaar 1927 en opgroeien deed hij 'aan de overkant', als vijfde van zes kinderen in een milieu dat zich onderscheidde door het Katholieke geloof en hard werken op het land. In het oorlogsjaar 1944 overleed zijn oudere zuster Martha aan de gevolgen van een ongeval in Hulst. Toen hij verkering kreeg met de Protestantse Beth Nieuwenhuize uit Kruiningen, was dat aanvankelijk zo verkeerd, dat hij besloot het ouderlijke milieu te verlaten. Bij zijn aanstaande schoonouders maakte hij de stormramp van 1 febr. 1953 mee. In 1954 gaven Theo en Beth elkaar het ja-woord en konden beide families daar gelukkig ook getuigen van zijn.

Samen kregen ze drie kinderen: Peter, Corrie en Frans. Hun dochtertje heeft echter slechts één dag geleefd. Opnieuw een groot verdriet. Zonder voortgezette scholing slaagde Theo er toch in om door middel van zijn werk steeds iets hoger op te komen. Na conciërge te zijn geweest van de plaatselijke Huishoudschool en tevens koster van de Johanneskerk, werd hij in 1966 bode bij de gemeente en woonde het gezin aan de Hoofdstraat boven het oude raadhuis. Zijn uniform droeg hij met gepaste trots. In 1985 werd zijn werkzame leven echter door een hartinfarct gestopt. Theo zoekt dan zijn rust en vrijheid in de natuur, stroopt de landerijen af en gooit zijn hengel uit in de Schelde. Later zal hij zich ook op fotografie gaan toeleggen. Ook onderneemt hij reizen met Beth of volgt hij de tochten van anderen via zijn Bosatlas. De wereld om hem heen verveelde hem nooit. Ook zijn klein- en later ook

achterkleinkinderen waren heel belangrijk voor hem. Door goede en slechte tijden, in vreugde en gemis is hij zijn levensweg gegaan. Aan het einde gekomen, was het goed en kon hij dankbaar zijn leven als *Theodorus* (godsgeschenk) aanvaarden en aan zijn Schepper terug geven. Zo is Theo Ivens herdacht op woensdag 1 mei in 'Het Zeeuwse Land' te Goes en is zijn leven besloten met de woorden van Psalm 100, als een lied bij het dankoffer. Te Kruiningen is daarna zijn lichaam te rusten gelegd.

Ds. Leen de Ronde

Terugblik wisseling van de wacht

In de dienst van zondag 19 mei jl. is Frans van der Maas losgemaakt als voorzitter van onze kerkenraad en hebben we op passende wijze afscheid van hem genomen. Daarnaast hebben we Michel Dek welkom geheten als nieuw lid. Het is vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend, dat als een bestuurder stopt er gemakkelijk iemand wordt gevonden om de lege plaats op te vullen. We vinden het dan ook fijn dat het dit keer zonder veel moeite gelukt is. Michel Dek gaat het college van kerkrentmeesters versterken. Frans van der Maas blijft overigens nog wel actief voor de kerk. De ledenadministratie, het regelen van de actie kerkbalans, maar ook zijn rol binnen het team dat de kerkomroep verzorgt, blijft hij gewoon doen.

Hartelijke groet namens de kerkenraad, Wim Huissen, voorzitter

Namen noemen

Via de kerkenraad bereikte mij onlangs de vraag, waarom ik als voorganger in de eigen gemeente geen namen noem bij de voorbeden. Namen van zieken of anderen die we in onze gebeden willen opdragen. Blijkbaar werd het niet-noemen toch als een gemis ervaren.

Deze vraag was voor mij – en heel de kerkenraad – in elk geval een goede reden om zich daar weer eens op te bezinnen. Er zijn, zo lijkt mij, meerdere goede redenen om inderdaad geen naam en toenaam in de gebeden te gebruiken. Ten eerste: omdat anderen die niet genoemd worden, maar het minstens zo nodig hebben, zich gepasseerd kunnen voelen. Ten tweede: zo'n openlijke benoeming kan ervaren worden als een schending van privacy. En zoals bekend, is de bescherming van persoonsgegevens ook voor de wetgeving van onze samenleving steeds belangrijker geworden.

Namen noemen is dus niet zonder risico en kan als ongewenst worden ervaren. Vandaar ook mijn terughoudendheid. Toch hoeft dit wellicht nog niet het laatste woord hierover te zijn.

Het evangelie zegt, dat de goede Herder zijn schapen 'bij name' kent en roept (Joh. 10:3). Ook in de gemeente van deze Heer, kan het er dus niet naamloos, anoniem aan toe gaan. We mogen elkaar bekend zijn. Maar juist dit 'bij name gekend zijn' betekent ook met respect omgaan hóe iemand bekend wil zijn. Een gebed is geen mededelingenbulletin. En mensen ervaren in hun sores ook hun kwetsbaarheid. En zoals lichamelijke wonden een kundige verzorging nodig hebben – niet verstikken, maar wel bedekking geven – zo is dat hierbij denk ik niet anders. Wat vertrouwelijk ter kennis komt, kan niet zomaar publiek zijn. Niet voor niets kennen we in de kerk ook een ambtsgeheim.

Mijn conclusie van deze overwegingen is: Ik blijf terughoudend bij het noemen van namen, maar waar mensen het zélf aangeven, dat zij dit waarderen en om een persoonlijke voorbede vragen, daar wil ik het ook graag doen. Want inderdaad zó is het tenslotte wel bedoeld, dat wij voor de Heer en voor elkaar bij name genoemd mogen zijn.

Ds. Leen de Ronde

Concerten

In deze tijd wordt er ook weer heel wat muziek uitgevoerd. Twee concerten wil ik nog even onder uw aandacht brengen, één in en één buiten Kruiningen.

- *Zaterdag 25 mei*, viert zangvereniging Crescendo haar 100 jarig bestaan (Proficiat!) met een zanguitvoering in het Dorpshuis te Kruiningen, aanvang 19.30 uur, entree vrij.
- *Zondag 26 mei*, 16.00 uur orgelconcert van Wim Hörman in de kerk van Wemeldinge, op het Van Damorgel, dat eerst eigendom van de Johanneskerk geweest is. Hoe klinkt het daar..?
Wat zou het leven zijn zonder muziek ?

Plantenactie Moqimi

Iedereen die plantjes heeft besteld voor Project Moqimi heel hartelijk bedankt! Ook in andere dorpen en via andere kerkelijke gemeenten zijn plantjes verkocht. In totaal zijn 2.050 plantjes verkocht en komen we uit op een netto-opbrengst van € 1.500,--!

Nogmaals onze hartelijke dank, ook namens Arianne, Familie Willeboer

Agenda

Eerste en derde woensdag van de maand:

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond even weken:

Bijeenkomst gebedsgroep in Rond-Inn. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

Dinsdag 28 mei, 19.30 uur Rond-Inn, Preekvoorbereiding, lezingen zie: Hemelvaartsdag.

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: rond-uit@online.nl / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen
