

### **Zondag 1 september 2019**

10.00 uur: ds. Leen de Ronde

Viering: Heilig Avondmaal

Lezingen: Luc. 14:1- 14 en I Kor. 11: 17-34

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Démeral

Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056

### **Zondag 8 september 2019**

10.00 uur: ds. G de Lang, Zaamslag

Lezingen: Luc. 14:15- 23 en I Sam. 16: 1- 13

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Esther

Oppasdienst: Nelleke

Collecte tijdens de dienst: voor Kerk in Actie: jeugdwerk landelijk en plaatselijk

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen is het koffiedrinken in de wandelkerk.

### **Viering van de Maaltijd van de Heer**

Aanstaande zondag 1 september willen we in de Johanneskerk weer de maaltijd van de Heer, ofwel het Heilig Avondmaal vieren. We doen dit door als lichaam van Christus (de gemeente) een kring te vormen in en rondom het liturgisch centrum en daar brood en beker te ontvangen en door te geven.

Natuurlijk zijn daarbij ook al onze diakenen paraat. Want juist aan de tafel van de Heer die zichzelf voor mensen heeft gegeven, leren we een dienende gemeenschap te zijn.

De lezing uit het evangelie uit Lucas 14 is heel toepasselijk voor de Avondmaalsviering en de brieflezing uit I Korintiërs 11 sluit daar ook op aan. Uit dit laatste gedeelte horen we woorden van de apostel, die mensen kunnen belemmeren aan het Avondmaal deel te nemen. Paulus spreekt hier immers over 'zichzelf een oordeel eten en drinken'. Maar als we goed letten op het verband waarin dit gezegd wordt, moeten we, vermoed ik, concluderen dat deze tekst vaak verkeerd begrepen is.

De bestemming van de inzameling tijdens de viering wordt bekend gemaakt in de dienst.

### **Volgens rooster...**

Bij de inleiding op de diensten in de Johanneskerk heeft u mij als predikant wellicht al meer dan één horen zeggen: *Onze lezingen volgens het oecumenisch leesrooster...* Inderdaad hecht ik er aan niet zomaar lukraak een preektekst te kiezen, maar voor de lezingen in de eredienst een bepaald rooster te volgen. Er zijn dan meerdere mogelijkheden, maar het zgn. oecumenisch leesrooster voldoet voor mij nog altijd het beste. Om een paar voordelen te noemen: dit rooster is georiënteerd op het kerkelijk jaar. Het biedt zowel continuïteit als variatie, het wordt vanuit de Nederlandse Raad van Kerken opgesteld, waardoor dit rooster van lezingen ook verbanden legt naar andere kerken, o.a. de Rooms Katholieke en ook de Anglicaanse en Lutherse tradities. Wat wij op zondag in Kruiningen horen kan tegelijkertijd ook aan de orde komen bij vieringen in Amerika, Afrika en Australië... Zo zijn we als christenen op zondag wereldwijd met elkaar verbonden.

Het is misschien niet verkeerd om nog iets te zeggen over de uitgangspunten van het oecumenisch rooster. Voor elke zondag zijn er tenminste drie lezingen aangegeven: een lezing uit een evangelie, uit één van de NT-brieven en een lezing uit het Oude ofwel Eerste Testament (zonder verplichting die ook alle drie te laten horen). De evangelie-lezingen gelden als uitgangspunt en zij volgen een driejarige cyclus, ook wel genoemd: het A-jaar met Mattheus, het B-jaar met Marcus en het C-jaar met Lucas. Het vierde evangelie, Johannes, wordt door de andere drie heen gevlochten, met name voor de feestzondagen en de Paastijd. Momenteel, tot de laatste zondag van het kerkelijk jaar, bevinden we ons dus in het C-jaar, waarin Lucas de toon zet.

Op dit stramien van evangelie-lezingen kunnen telkens weer nieuwe combinaties met het O.T en/of de brieven gemaakt worden.. Daarnaast geeft het oecumenisch rooster ook regelmatig de mogelijkheid om een *zgn. baanlezing* te volgen. De naam zegt het al: dit zijn min of meer aansluitende lezingen voor een langere periode. Zo wordt van zondag 8 september tot en met 20 oktober de baan van verhalen over koning David gevolgd uit de Bijbelboeken van I en II Samuel.

Zo'n baanlezing biedt de kans om een bepaald Bijbelboek of Bijbelse verteleeningheid in z'n geheel aan bod te laten komen. Voor de kindernevendienst volgt de methode van Kind op Zondag ook dit oecumenisch leesrooster en ook de baanlezingen, met name van de vertellende bijbel-gedeelten.

Dit najaar staat David dus op de rol. Hoe deze herdersknaap tot koning werd en wat er gebeurt als hij eenmaal aan de macht is.

Een flinke hobbel om met het oecumenisch rooster vertrouwd te raken, is natuurlijk wel dat uw eigen predikant maar ongeveer de helft van alle diensten op jaarbasis in de eigen gemeente verzorgt. Aan gastvoorgangers wordt wel gevraagd zich hierbij aan te sluiten, maar we willen dit niet verplicht stellen. Zodoende worden er nogal eens flinke gaten in het rooster geslagen. Niettemin ga ik er toch mee verder. Het geeft mezelf een houvast – en hopelijk de gemeente ook – dat de Schriften in al hun breedte en volheid in onze diensten ter sprake komen. Natuurlijk zal ik ook wel eens een uitzondering maken, bijvoorbeeld voor de Startzondag op 22 september. Maar uitzonderingen bevestigen de regel.

Bij de zondagen staan in Kerkelijk Leven ook de lezingen voor die zondag vermeld, zodat zowel de voorganger als de gemeente goed voorbereid naar de kerk kunnen komen.



*Koning David (Marc Chagall)*

### **Alpha Cursus II wordt Bijbel Studiegroep PGK**

Al een aantal jaren komen we met een klein groepje bij elkaar om Bijbelstudie te doen. We zijn begonnen met diverse Alpha-cursussen. Maar die hebben we nu allemaal gehad. Tijd voor wat meer uitdaging. We willen starten met een nieuwe studie: De wapenrusting van God (Efeziërs 6: 10-19). Hiervoor gebruiken we het boek 'De wapenrusting van God' van Priscilla Shirer, als leidraad. Het past goed bij het thema van dit jaar: 'Vanuit Bevrijding tot Verbinding'. Willen we bevrijd worden/zijn dan zullen we eerst 'de strijd' aan moeten binden. Welke strijd? Daar gaat de studie over. De heer Verbruggen heeft in de dienst op zondag 18 augustus hier ook al zijdelings over gesproken. Wat zitten we soms 'gevangen' in onszelf. We willen het goede maar doen het verkeerde en blijven dan vervolgens daar in hangen. Hoe kun je daarmee omgaan? We starten op maandagmorgen 9 september om 10.00 uur bij mij thuis. Wil je meedoen? Je bent van harte welkom.

*Barbara van den Bogaerdt, ouderling pastoraat*

### **Open monumentendag.**

**Op zaterdag 14 september** zullen wij onze kerkdeuren weer openen voor bezoekers tussen 10.00 – 16.00 uur. Een heel team van vrijwilligers heeft zich weer bereid verklaard mensen te ontvangen en te ontmoeten als gastheer en gastvrouw. Sommigen doen dat zelfs in klederdracht©. Het thema van dit jaar is 'Plekken van plezier'. En dat is juist. Gods huis mag ook een plaats van vreugde zijn. Er zijn zoveel redenen om blij te zijn met onze Heer en met elkaar! De organisten zullen in de ochtend tot een uur

of één om toerbeurt een halfuurtje spelen en om 14.00 uur komt EMM een uurtje spelen, bij mooi weer buiten. Ook zullen er weer mooie foto's geprojecteerd worden via de beamer. Kortom alle redenen om eens langs te komen. Van harte welkom! We bedanken nu alvast iedereen die op wat voor manier dan ook zich heeft willen inzetten voor deze dag.

*Met vriendelijke groet,  
Barbara van den Bogaerdt en Martin Jobse*

### **Vergadering Bloemendienst**

Woensdagmiddag 18 september is weer een vergadering van de Bloemendienst. De vergadering vindt plaats in Rond-Inn en begint om 14.00 uur.

*Lina Burgel*

### **Agenda**

*Eerste en derde woensdag van de maand:*

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.

*Woensdagavond even weken:*

Bijeenkomst gebedsgroep in Rond-Inn. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

*Woensdag 11 september:*

Belijdeniscatechisatie in Rond-Inn, van 19.30 uur tot 21.00 uur.

*Woensdag 18 september:*

Vergadering Bloemendienst in Rond-Inn, aanvang 14.00 uur.

---

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: [rond-uit@online.nl](mailto:rond-uit@online.nl) / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

---