

Zondag 13 oktober 2019

10.00 uur: mevrouw Ria Keijzer-Meeuwse uit Voorburg

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Démeral

Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056

Collecte tijdens de dienst: voor hulpmiddelen voor de eredienst

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Zondag 20 oktober 2019

10.00 uur: ds. R. Poesiat uit Koudekerke

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Diana

Oppasdienst: Joselien

Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen is het koffiedrinken in de wandelkerk.

Uit de gemeente

Geboren:

Zondag 29 sept. 2019 zijn Max en Ellen Walravens-van der Klooster verblijd met het geschenk van nieuw leven. Een meisje werd geboren, hun eersteling en haar naam is: *Johanna Irene Walravens*, roepnaam: *Fenna*. Hun woning bevindt zich aan de Donkervliet 4 te Kruiningen.

Van harte geluk en zegen in deze nieuwe ervaring om vader en moeder te mogen zijn voor Fenna !

Overleden

In huize 'Ter Valcke' te Goes is op vrijdag 4 oktober 2019 het leven van *Corrie (Cornelia) Smallegange – Oosthoek* ten einde gegaan, in de leeftijd van 87 jaar. Haar krachten waren broos en ze was reeds geruime tijd onder medische behandeling, toch kwam haar heengaan nog onverwacht. Maar zoals de rouwbrief vermeldt, is zij '*vol vertrouwen heengegaan naar haar Vader...!*' Samen met haar man Jaap Smallegange woonde ze de laatste tijd in Hof Cruninghe, Langeviele 55. Zij was de moeder van drie dochters, Riet, Ebrina en Hanneke, de grootmoeder van zes kleinkinderen, en tevens zes achterkleinkinderen. Evenals haar man geboren en getogen in Ellewoutsdijk, was het haar wens om daar voor haar lichaam een laatste rustplaats te krijgen. Woensdag 9 oktober heeft de dankdienst voor haar leven in het kerkje van Ellesdiek plaats gevonden. Deze werd geleid door haar schoonzoon ds. Olaf Haasnoot uit Usselo en de Kruiningse gemeente was vertegenwoordigd in de persoon van ouderling Barbara van den Bogaardt. We willen Jaap en al haar geliefden veel kracht toewensen in dit verlies.

Nieuwe liturgische aankleding

In het voorgaande nummer van Kerkelijk Leven heeft onze voorzitter, Wim Huissen, er al een kort bericht aan gewijd, maar het kan, lijkt mij, geen kwaad, om er nog even de aandacht op te vestigen. De Kruiningse Johanneskerk heeft een splinternieuwe liturgische aankleding gekregen, in de vorm van kanselkleden en bijbehorende stola's voor de voorganger. Kanselkleden in de liturgische kleur van het jaar waren al wel aanwezig, maar waren in het gebruik van vele jaren nogal vaal en flets geworden. Over stola's op de toga van de voorganger beschikte de gemeente niet zelf, en was men dus afhankelijk van wat een voorganger eventueel zelf meebracht. Nu zijn beide in dezelfde stijl aanwezig en vormen kerkruinte en voorganger (wie dat ook is) dus in de eredienst één geheel.

Nog niet iedereen in onze gemeente is vertrouwd met het verschijnsel 'liturgische kleur van het jaar'.

Daarom in het kort nog een kleine toelichting bij de vier kleuren, die de liturgie van de kerk kent, geënt op de gang van het kerkelijk jaar. Om te beginnen is 'wit' de kleur van de kerkelijke feesten: Kerstmis, Witte Donderdag en Pasen. Maar ook alle zondag tussen Pasen en Pinksteren gelden als zondagen van de Paastijd. Dus is de kleur dan zeven zondagen aansluitend wit. Ook als het sacrament van Doop of Avondmaal gevierd wordt, is de kleur wit. Pinksteren is echter afwijkend. Dan komt het rood van het vuur van de Geest tevoorschijn. Ook alle diensten die iets te maken hebben met beroeping of losmaking van ambtsdragers mogen in het rood gaan. Tweemaal per jaar kent het kerkelijke jaar een voorbereidingstijd, nl vier Adventszondagen voor de Kerst en zes zondagen voorafgaande aan Pasen, de zgn. Veertigdagentijd. Deze kleur is stemmiger en minder feestelijk dan de andere kleuren, nl. paars. Alle zondagen die na het bovenstaande overblijven (verreweg de meesten dus) dragen de groene kleur. Deze kleur verwijst natuurlijk naar 'leven' en 'groei'.

Het bijzondere van de nieuwe kleden voor onze Johanneskerk is, dat in alle kleurschakeringen met uiteenlopende symbolen hetzelfde motief van het stromend water toch telkens terugkeert.

Dat past ook bij deze kerk en deze gemeente, die door de eeuwen heen zo'n intense omgang met het water heeft gehad. Niet voor niets is deze kerk genoemd naar Johannes de Doper. Door alle jaargetijden heen zijn we nu dus ook door deze aankleding op de Bron van levend water aangewezen.

Zowel de kanselkleden als de stola's bevinden zich in de kast van de consistorie. Mocht u nieuwsgierig zijn en de 'presentatie' van 22 september gemist hebben, dan moet u na de dienst daar gewoon een keer binnenlopen en vragen om ze te zien. We hopen dat deze nieuwe aankleding ons voorlopig van dienst zal zijn en ook inspireert om onze erediensten 'als nieuw' te beleven.



Zondag van de Bevrijding, 27 oktober 2019

In het volgende nummer van Kerkelijk Leven volgt er nog meer informatie, maar toch wijs ik u nu reeds op de bijzondere zondag van 27 oktober aanstaande. Want dan zal het precies, op de dag af, 75 jaar geleden zijn dat Kruiningen van de overheersing door de Nazi's werd bevrijd.

Daar willen we in deze dienst bij stil staan, ook met behulp van beeldmateriaal uit die tijd en een levende getuige die het zelf allemaal heeft meegemaakt. Het wordt dus een echte bevrijdingsviering. In het volgende nummer van Kerkelijk Leven leest u er meer over, maar geef deze zondag nu alvast uw bijzondere aandacht.

Met hartelijke groet, ds. Leen de Ronde

Agenda

Eerste en derde woensdag van de maand:

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond even weken:

Bijeenkomst gebedsgroep in Rond-Inn. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: rond-uit@online.nl / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen
