

Zondag 27 oktober 2019

Vieren van de bevrijding

Met medewerking van de Muziekgroep

10.00 uur: ds. Leen de Ronde

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Esther

Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056

Collecte tijdens de dienst: voor hulpmiddelen voor de eredienst

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Zondag 3 november 2019

10.00 uur: ds. P. de Graaf uit Kruiningen

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Ilona

Oppasdienst: Nelleke

Collecte tijdens de dienst: voor Kerk in Actie: Najaarszendingsweek

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen is het koffiedrinken in de wandelkerk.

Uit de gemeente

Zondag van Bevrijding: 27 okt. 2019

Precies op deze datum van 27 oktober werd Kruiningen bevrijd, in het najaar 1944, nu 75 jaar geleden. Bij Gawege en Krabbendijke stuitten de geallieerde legers nog op hevige Duitse tegenstand en zijn bij deze gevechten ook een groot aantal burgerslachtoffers gevallen. Toen Kruiningen bereikt werd, was het verzet grotendeels gebroken, al is ook hier de bevrijding niet zonder verlies van (jonge) levens gekomen. Er zijn al heel wat waardevolle en informatieve herdenkingsbijeenkomsten gehouden, ook in Kruiningen en omgeving. Heeft de kerk daar nog iets aan toe te voegen? Ik denk het wel! In de kerk mag het vanuit de herdenking van wat er gebeurd is, tot dankzegging komen. We willen God danken als onze Bevrijder. Want dat we nu 75 jaren in vrede en vrijheid leven, is niet vanzelfsprekend. Behalve dankzegging heeft de kerk mijns inziens nog een andere verplichting. We zijn niet alleen naar het verleden, maar ook op de toekomst gericht, juist in de kerk. Wat er toen gebeurd is, roept ons nu ook tot bezinning. Wat betekent die vrijheid eigenlijk, waar en hoe kan die bedreigd worden, ook in vreedstijd? In welke gedaanten kan 'de demon van Hitler' zich opnieuw aan ons voordoen? In deze bevrijdingsdienst in de Johanneskerk luisteren we naar de ervaringen van onze dorpsgenote Francien Duinkerke- Rijnberg uit de oorlogsjaren. Tevens horen we het evangelie uit Lucas 11:14- 28. Nog niet zo'n heel simpel stuk, dus wellicht de moeite waard om vóór deze dienst al eens gelezen en overdacht te hebben. Ook de muziekgroep gaat onder leiding van Marc van den Berge met een paar mooie liederen weer meewerken. Voor en na de dienst kunt u kijken naar *een schat van plaatselijke fotobeelden* uit deze tijd, met dank aan Bertus Verijzer en Sjaak van Loo als verzamelaars van dit materiaal.

Preekvoorbereiding

De voorbereiding voor zondag 10 november zal al gehouden worden op dinsdag 29 oktober tussen 19.30 uur en 21.00 uur in Rond-Inn. De lezingen die we dan voorbereiden zijn Lucas 18:9-17 en Jesaja 1:18 -26.

Bijeenkomst voor ouders

Vanuit het Jeugdwerk van onze gemeente willen we voor donderdagavond 31 oktober alle ouders met opgroeiende, thuiswonende kinderen uitnodigen voor een bijeenkomst in Rond-Inn, aanvang 20.00 uur. We willen elkaar gewoon eens even informeel ontmoeten, maar ook peilen of er wellicht behoefte is aan meer onderling contact en/of hulp bij de geloofsopvoeding van onze kinderen. Ook komt het kerstfeest al weer snel dichterbij. Met elkaar komen we vast en zeker ook tot een goed plan voor een viering van de kerstmorgendienst waar ook onze kinderen bij betrokken zijn. Samen met alle mensen van het jeugdwerk ben ik heel benieuwd wat u als ouders ons hebt te melden. Tot ziens!

Zondag 3 november

Deze eerste zondag van de maand is het de bedoeling dat ook de zanggroep weer zal meewerken aan de dienst. Maar omdat het op dit moment nog niet helemaal duidelijk is of Leo Polderman dan als organist-cantor voor Kruiningen beschikbaar is, moeten we dit nog even afwachten. Alle deelnemers van de zanggroep krijgen hierover nog tijdig een e-mail.

Op deze zondag zal ds. Piet de Graaf onze voorganger zijn. Hij woont inmiddels met zijn vrouw Marian sinds ruim een jaar in ons dorp en precies op deze zelfde zondag zal hij 's middags ook afscheid nemen van zijn gemeente in Zierikzee vanwege emeritaat. We willen hem daarin alle sterkte toewensen en hopen dat het op die zondag 3 november voor hem (en voor ons) tot tweemaal toe een dankbare en luisterrijke eredienst mag zijn.

Studiedagen: 4 tot en met 6 november

In verband met een drietal aansluitende studiedagen zal ik van 4 tot en met 6 november niet in Kruiningen aanwezig zijn. Voor urgente zaken kunt u zich wenden tot de kerkenraad in de persoon van onze scriba Corrie Heiboer, tel.: 383 026 of ouderling Barbara van den Bogaardt, tel.: 383 015.

Met hartelijke groet,

Ds. Leen de Ronde, tel.: 06-28302624, e-mailadres: ronde@solcon.nl

Breisters

Woensdag 6 november komen ze het breiwerk dat bestemd is voor Albanië weer ophalen, sokjes, dasjes, dekentjes, truitjes, enz. Je kunt het breiwerk weer op die datum inleveren vanaf 14.00 uur in Rond-Inn. Iedereen is van harte welkom om te kijken wat er zoal gebreid is, het is altijd de moeite waard. *Tot ziens, Maatje, Tineke en Jeanet*

Agenda

Eerste en derde woensdag van de maand:

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond even weken:

Bijeenkomst gebedsgroep in Rond-Inn. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

Dinsdag 29 oktober:

Preekvoorbereiding in Rond-Inn, aanvang 19.30 uur.

Donderdag 31 oktober:

Bijeenkomst voor ouders in Rond-Inn, zie boven.

Woensdag 6 november:

Inleveren breiwerk voor Albanië in Rond-Inn, vanaf 14.00 uur.

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: ronde-uit@online.nl / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen
