

Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen

8 maart

Tweede zondag 40-dagentijd

10.00 uur: ds. Gerrit van Dijk uit Driebergen

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Diana

Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056

Collecten tijdens de dienst:

- voor Missionair werk
- voor het werk van Stichting Vluchteling in het noorden van Kameroen

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Woensdag 11 maart

Biddag

19.00 uur: ds. Leen de Ronde

Lezingen: Psalm 113 en Johannes 12: 20 -30

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Aansluitend is de gemeenteavond in Rond-Inn

15 maart

Derde zondag 40-dagentijd

10.00 uur: ds. Leen de Ronde

Exodus 5:1 – 6:12

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Linda

Oppasdienst: Lorann

Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen is het koffiedrinken in de wandelkerk.

Psalmen in de 40-dagentijd

In de Johanneskerk van Kruiningen kennen het we mooie gebruik om onze dienste tijdens de Veertig-dagen te beginnen met een gesproken en gezongen Psalmgebed.

De psalmen van Israel zijn de opmaat van onze erediensten. Dat mag altijd zo zijn, maar in het bijzonder in deze periode, waarin we de weg gaan naar Passie en Pasen. Aansluitend bij onze doorgaande lezingen uit het boek Exodus is dit jaar gekozen voor de cyclus van de zogenaamde *Hallel-psalmen*. Dit zijn de psalmen 111 tot en met 118, die allemaal eindigen (en soms ook beginnen) met: *Halleluja, prijs de HEER*. Deze liederen vormen een vast onderdeel van het Joodse feest van Pesach (Pasen), om de bevrijding uit Egypte te gedenken. Zo staat het ook vermeld bij Jezus' viering van deze (laatste) maaltijd met zijn leerlingen: *En toen zij de lofzang gezongen hadden....* (Matth. 26: 30). Bijzonder om ons juist in deze tijd te realiseren, hoe ook Jezus met zijn kruisdood voor ogen, samen met zijn leerlingen deze Paaspsalmen van Israel gebeden en gezongen heeft. Psalm 113 horen en zingen we ook nog een keer in de Biddagdienst van woensdag 11 maart, 19.00 uur.

Verbeelding door bloemschikking

Elke zondag is er tijdens de 40-dagentijd in de dienst ook weer een beeldende bloemschikking, die ditmaal verzorgd worden door Tineke Harthoorn en Jeanet Verijzer. Deze verbeelding sluit aan bij de lezingen uit het boek Exodus. Zo zagen we op zondag 1 maart, de eerste van de Veertigdagen, door de opening in het raamwerk, een brandende kaars omringd met prikkeldraad. Het vuur dat opvlamt te midden van pijn en lijden, zoals ook Mozes het ontmoette bij het doornbos in de woestijn (Exodus 3).

Let u maar op hoe ook de komende zondagen met bloemen en symbolen uitgebeeld gaan worden. Wat we zien en wat we horen, mag zich zo gaan samenvoegen. Zie ook de website <http://pgkng.nl/>



Gemeente-avond op woensdag 11 maart

Woensdag 11 maart is het Biddag met aansluitende de gemeenteavond in Rond-Inn. Zoals gebruikelijk bestaat de gemeenteavond ook dit keer weer uit een formeel en een informeel deel. In het formele deel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- de jaarrekening en de toelichting daarop door penningmeester Martin Jobse;
- een toelichting op het doel van de extra collecte op de tweede zondag van de maand, het werk van Stichting Vluchteling in het noorden van Kameroen, door de Diaconie

Informeel gaan we met elkaar in gesprek over de invulling en stijl van onze erediensten, zoals de preek, de interactie, de liederen, de verbeeldingen etc. Vanuit verschillende kanten komen hierover signalen binnen, positief en soms ook kritisch. Hoe kunnen we onze vieringen nog meer van betekenis maken, voor jong en ouder? Dat is nog helemaal niet zo'n gemakkelijke opgave, maar wel belangrijk ...en daar hebben we ook elkaar allemaal voor nodig. Want zonder ieders inbreng en betrokkenheid kunnen we geen eredienst vieren en kan ook de kerkenraad geen beleid maken.

Tot ziens dus op onze gemeenteavond van woensdag 11 maart in Rond-Inn, ca. 20.00 uur.

Wim Huissen, voorzitter

Spaarproject 40-dagentijd



Is een vrijwilligersorganisatie op Lesbos, die opgezet is door Nikos en Katarina. Geheel belangeloos helpen zij vluchtelingen. Hun filosofie is om mensen te voeden, niet simpelweg door hen voedsel te geven, maar ook door te voorzien in hun behoefte om deel uit te maken van een gemeenschap en hen een toekomst te tonen waarin ze een betekenisvolle plek hebben. Ze hebben een gratis restaurant voor vluchtelingen, een beroepsopleidingsprogramma en een internet ondersteuningscentrum. Samen met lokale Griekse inwoners en internationale vrijwilligers voeren zij dit uit voor de mensen in kamp Moria. Wij, Sicco en Tineke, hebben zelf ook een dag mogen helpen. Maaltijden bereiden, o.a. verse salades brengen aan minderjarigen, omdat ze dit in het kamp nooit krijgen. Spelen en praten met de kinderen en de mensen.



Home for all voedt niet alleen, het is een verzamelpunt voor donaties van goederen en emotionele steun aan vluchtelingen. U kunt u bijdrage leveren aan dit project via de spaarbussen achter in de kerk of storten op het rekeningnummer van de Diaconie: NL28 RABO 0334.052.904

Zie ook de website: <https://homeforall.eu>

Agenda

Eerste en derde woensdag van de maand

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond-Inn vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond even weken

Bijeenkomst gebedsgroep in Rond-Inn. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

Woensdagavond oneven weken

Jongerengespreksgroep / belijdeniscatechisatie in Rond-Inn, aanvang 19.30 uur.

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: rond-uit@outlook.com / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kruiningen