

Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen

Alle diensten alleen te volgen via www.kerkomroep.nl

Zondag 26 april

10.00 uur: ds. Leen de Ronde

Lezingen: Exodus 16 en Joh. 20:1-14

Zondag 3 mei

10.00 uur: ds. W. Lolkema uit Bergen op Zoom

Lezingen: Exodus 17:1- 16

Zondag 10 mei

10.00 uur: ds. Leen de Ronde

Lezingen: Exodus 19 en Joh.13:36-14:14

Collectedoelen in deze periode:

- Stichting De Hoop uit Dordrecht (26 april)
- Kerk in Actie: Noodhulp (3 mei)
- het JOP, het jeugdwerk landelijk en plaatselijk (10 mei)
- het werk van Stichting Vluchteling in het noorden van Kameroen (extra collectedoel voor 2020)
- de kerk: kerkrentmeesters PG Kruiningen

Indien u ten behoeve van één van de collecten een donatie wilt doen, kunt u deze overmaken naar bankrekeningnummer NL10 RABO 0373 7239 97 ten name van Protestantse Gemeente Kruiningen. Dit onder vermelding van de datum en de omschrijving van de betreffende collecte.

Uit de gemeente

Kerkzijn in deze bijzondere tijd

Normaal vergadert de kerkenraad bijna maandelijks met uitzondering van de zomerperiode.

Voorafgaand aan iedere kerkenraad is er een overleg van het moderamen, waarin we bespreken welke onderwerpen er geagendeerd moeten worden voor de kerkenraad. Sinds er maatregelen van kracht zijn om Coronavirus tegen te gaan, vergadert ook de kerkenraad niet meer. Dat betekent overigens niet dat alles tot stilstand is gekomen. De reguliere zaken gaan zoveel als mogelijk gewoon door. Wel moet er soms naar alternatieve mogelijkheden worden gezocht om er invulling aan te kunnen geven (een belafsprak in plaats van een bezoekje bijvoorbeeld), vooruitlopend op de 1,5 meter economie. Ook als kerkgemeenschap zullen we daar op één of ander manier invulling aan moeten gaan geven, denk ik. Het moderamen komt overigens nog wel maandelijks bij elkaar. Ook voor het preekrooster heeft de huidige situatie consequenties. Meer diensten worden nu door de eigen predikant ingevuld. Gezien de signalen die het kabinet en het RIVM afgeven, verwachten wij niet dat wij op korte termijn de erediensten in de Johanneskerk weer voor publiek kunnen openstellen. Wel gaan we door met de huidige werkwijze. U kunt de diensten, zoals gebruikelijk, meebeleven via www.kerkomroep.nl.

Wie om 10.00 uur inlogt bij de kerkomroep kan daarbij voor een teleurstelling komen te staan. Soms helpt het om al een kwartier tot twintig minuten van te voren in te loggen. En anders de dienst verplaatsen naar zondagmiddag of -avond of een ander tijdstip dat voor u gelegen komt.

Wim Huissen, voorzitter

Tijd van Pasen

Pasen is voor de kerk geen zaak van één feestzondag of twee vrije dagen. Zeven weken is het tijd van Pasen tot we aankomen bij Pinksteren, de vijftigste dag.

Nu dit jaar het christelijke Paasfeest en het Joodse Pesach bijna samenvallen (dubbel Pasen dus), blijven we ook gedurende heel de Paastijd het volk van Israel volgen in zijn uittocht. We vervolgen dus de lezingen uit het boek Exodus. Die vertellen ons over de trektocht door de woestijn, een reis van beproevingen. Bijv. als Mozes de opdracht krijgt te slaan op de rots, waar de ENIGE zelf staat. (Ex. 17). Totdat we na zeven weken uitkomen bij de berg Sinaï, (Exodus 24), waar deze God zijn verbond met zijn volk aangaat. Maar ook vóór de sluiting van dit verbond zijn er bij de berg voorbereidende verschijningen (Ex. 19) en begeleidende voorwaarden (Ex. 20). Zo wil de Levende in ons midden zijn en ons – ook door alle woestijnen – de weg wijzen naar zijn koninkrijk. Ook de kinderen volgen tot aan Pinksteren de verhalen van dit rooster. Diana Bruijn gaat daar elke zondag voor de kinderen iets over vertellen. En...ook die kijkdoos maken natuurlijk...! Dus, ondanks dat we elkaar missen, we mogen ons als mensen van Pasen door dat oude verhaal laten bekrachtigen !

Geboren

Op vrijdag 10 april 2020 is **Julia Elizabeth de Koster** geboren, dochter van Jan-Jaap en Krystina de Koster, wonende aan de Lijnbaan 8 , 4416 BM Kruiningen. Haar roepnaam is Emily.

'Groot is het wonder, jij bent zo klein. Dankbaar zijn we God, dat jij ons kindje mag zijn.'

Van harte geluk en zegen met dit kostbare geschenk van nieuw leven. Op de tweede zondag van Pasen, die de toepasselijke naam heeft *"Als pasgeboren kinderen.."* is zij met een mooie foto al aan de gemeente getoond. Zie ook I Petrus 2:1-3.

Ter gedachtenis:

Op paaszondag 12 april 2020 is het leven van **Meta Stok – Pieterse** ten einde gegaan in de leeftijd van 93 jaar. Sinds augustus vorig jaar verbleef zij weer in Kruiningen en werd zij verzorgd in Hof Cruninghe. Daarvoor woonde ze geruime tijd in Krabbendijke, waar ook haar man Bastiaan Stok in 2004 is overleden. Meta Pieterse was afkomstig van Axel en haar man kwam uit Vlissingen. In 1960 kwamen zij naar Kruiningen waar hun zoon Dirk geboren werd. Haar man werkte hier bij de Veerdienst. Maar Meta kende Kruiningen al van haar eerdere werk voor de Fa. Barentsen. Zij sloten zich ook aan bij de kerkelijke gemeente, en Meta was hierin actief voor de bloemendienst. In heel haar doen en laten was Meta een wilskrachtige en zelfstandige vrouw. Toen zij de laatste jaren toch hulp en zorg nodig kreeg, was dit niet gemakkelijk voor haar te aanvaarden. Maar tenslotte heeft ze in Hof Cruninghe toch een goede plek gevonden. In besloten kring was op woensdag 15 april het afscheid in Waarde, en aansluitend de crematie te Bergen op Zoom.

Pastoraat in corona-tijd

Terwijl ik dit schrijf zijn er nog geen nieuwe richtlijnen, maar het lijkt er op dat de maatregelen enigszins versoepeld kunnen worden. Dat betekent hopelijk ook weer iets meer ruimte voor onderlinge ontmoeting. Tot op heden heb ik mijn pastoraat voornamelijk vorm gegeven via telefoon en mail. Maar als de verruiming doorzet, voel ik me ook weer iets vrijer om mensen te benaderen voor bezoek aan huis. Natuurlijk wel met alle voorzorgsmaatregelen, anderhalve meter afstand etc.

Ook zal ik tevoren bellen voor een afspraak. Als u zich niet veilig voelt bij zo'n bezoek, zeg het mij dan ook gerust. Of nog beter: bel of mail zelf even als u denk, ik durf het wél weer aan...

Hopelijk zijn de paasliturgieën met Opendeur of Elisabethbode voor Pasen goed bezorgd op alle adressen. Mocht u de paaspreek (of andere preken) nog na willen lezen, doe ook dan mij even een bericht: ronde@solcon.nl, tel.: 0113-202278 of 06-28302624

Met hartelijke groet en alle sterkte, ds. Leen de Ronde

Agenda

Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in Nederland, kan doorgaan.

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: rond-uit@outlook.com / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kruiningen