

Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen

Alle diensten alleen te volgen via www.kerkomroep.nl

Zondag 31 mei

Pinksteren

10.00 uur: ds. Leen de Ronde

Lezingen: Exodus 24 en Johannes 14:21-27

Zondag 7 juni

Trinitatis

10.00 uur: ds. M. Helderman-Janse de Jonge uit Middelburg

Collectedoelen in deze periode:

- Kerk in Actie: Pinksterzending (31 mei)
- Algemeen onderhoud gebouwen (7 juni)
- de kerk: kerkrentmeesters PG Kruiningen

Indien u ten behoeve van één van de collecten een donatie wilt doen, kunt u deze overmaken naar bankrekeningnummer NL10 RABO 0373 7239 97 ten name van Protestantse Gemeente Kruiningen. Dit onder vermelding van de datum en de omschrijving van de betreffende collecte.

Verstild Pinksteren

Niet alleen Pasen ook het Pinksterfeest moeten we dit jaar anders vieren dan gehoopt.

Een aantal jongeren van onze gemeente had te kennen gegeven, dat zij op deze zondag

te midden van de gemeente hun geloof willen belijden. Daartoe hebben ze het afgelopen jaar het traject van belijdenis-catechese gevolgd. Helaas hebben we dit vanwege de coronauitbraak moeten afbreken. En ook de belijdenisdienst wordt nu opgeschort. Tot wanneer is nu nog niet goed te overzien.

Misschien wel volgend jaar Pinksteren!

Intussen geen we wel Pinksteren vieren. Iets minder feestelijk en uitbundig dan we ons hadden voorgenomen, maar daarom wellicht niet minder intens. Onze laatste lezing uit het boek Exodus – vanaf het begin van de Veertigdagentijd hebben we dit boek gevolgd – is hoofdstuk 24: Het verbond tussen de Enige en het volk van Israël, dat onder aan de berg Sinai gesloten wordt, met een herhaalde bevestiging van het volk, en Mozes die daarna de berg op gaat om de Woorden die op stenen platen (*tafelen der wet*) geschreven zijn, in ontvangst te nemen.

Daarnaast de lezing uit Johannes 14:21-27: De belofte van Jezus als zijn laatste woorden voor zijn leerlingen: *De Vader zal jullie een andere Pleitbezorger (Trooster) zenden, om jullie alles te leren en in herinnering te brengen..!* De Heilige Geest die blijven zal en Gods beloften en geboden ons in het hart schrijft. Zo wordt ons toch – ook in al ons gemis en onzekerheid – vrede gelaten !



Uitzicht op samenkomen in de kerk

Vanaf 1 juni zijn er weer bijeenkomsten tot 30 personen mogelijk. Niet alleen de horeca en het amusement, ook kerken kunnen daar hun voordeel mee doen. Wel alles binnen de richtlijn van anderhalve meter afstand van elkaar. We schudden dus nog geen handen en ook zijn er nog geen ontmoetingen met koffie na afloop. Deze diensten met een beperkt aantal deelnemers zullen voor Kruiningen beginnen op zondag 14 juni. We hebben besloten daarvoor allereerst de gezinnen met kinderen te vragen weer aan de diensten deel te nemen. We volgen hiermee dus het patroon van het

landelijke versoepelingsbeleid. Omdat kinderen en jongeren minder vatbaar voor het virus blijken te zijn. Ongetwijfeld zal dit ook enigszins van invloed zijn op de vorm en inhoud van deze diensten tussen 14 en 28 juni, allemaal met de eigen predikant als voorganger.

We zien er naar uit om in de kerk waar samen te komen. Onze gezinnen krijgen daarvoor *een persoonlijk uitnodiging*, en zo kan ook de richtlijn van 30 personen aangehouden worden. Alle andere gemeenteleden – die ook graag weer naar de kerk willen komen – moeten nog even geduld houden. Vanaf 1 juli gaat dat hopelijk weer lukken.

Muziek vanuit de Johanneskerk: 1 en 13 juni

Op maandag avond 1 juni a.s., 2e pinksterdag, zal *Evert van de Kamp*, een van onze vaste organisten, een orgelconcert geven op het Van Vulpen orgel in de Johanneskerk. Dit concert kunt u live of op een ander moment beluisteren via Kerkomroep.nl. De live-uitzending zal beginnen om *20.00 uur*.

Op zaterdagavond *13 juni 2020* willen we u graag een *verzoekprogramma* aanbieden vanuit de Johanneskerk. We beginnen om *19.00 uur* en het zal ongeveer een klein uurtje duren. Het orgel zal dan bespeeld worden door *Tim Adriaanse*. Via onderstaande emailadres kunt u een verzoek doen om de muziek van een geliefd lied te horen. Dat kan van alles zijn: een psalm, gezang, lied van vroeger of nu. Wat zou u graag nog eens willen horen...?

U kan ook een lied aanvragen voor iemand anders, ook dat zal mooi zijn in deze bijzondere tijd! Dit programma zal dan rechtstreeks uitgezonden worden via kerkomroep.

U/ jij kunt uw of jou verzoeken indienen via: mhheiboer@zeelandnet.nl of 06-28302624

We hopen dat u in deze verwarrende tijden een steun mag ondervinden naar het luisteren van mooie muziek.

Veel luisterplezier en vriendelijke groet !

Met vriendelijke groet, *Marijn Heijboer en Leen de Ronde*

Agenda

Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in Nederland, kan doorgaan.

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: rond-uit@outlook.com / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kruiningen