

Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruijningen

Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube

Zondag 13 september

10.00 uur: ds. C. Biemond-Spek uit Bergen op Zoom

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Diana

Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056

De collecten zijn voor het jeugdwerk landelijk en plaatselijk (JOB), voor noodhulp aan Beiroet en voor de kerk.

Zondag 20 september

Startzondag: *Het leven is meer...!*

M.m.v. Muziekgroep en gemeenteleden

Lezing: Mattheus 6: 22-34

10.00 uur: ds. Leen de Ronde

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Chantal

Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056

De collecten zijn voor Kerk in Actie: Zending en voor de kerk.

Indien u ten behoeve van één van de collecten een donatie wilt doen, kunt u deze overmaken naar bankrekeningnummer NL10 RABO 0373 7239 97 ten name van Protestantse Gemeente Kruijningen. Dit onder vermelding van de datum en de omschrijving van de betreffende collecte.

Orgelconcert Johanneskerk: zaterdagavond 12 sept.

Nu de Open Monumentendag dit jaar in de gemeente Reimerswaal geen doorgang zal vinden, willen we toch ons historische kerkgebouw even de aandacht geven, die het waard mag zijn.

Namelijk door ieder die daar belangstelling voor heeft op de avond van zaterdag 12 september uit te nodigen om in de kerk een gratis orgelconcert bij de te wonen, tussen 19.30 en 20.30 uur.

Wat is er mooier dan deze ruimte tot z'n recht te laten komen met de klanken van het orgel?

Onze drie vaste organisten: Tim Adriaanse, Evert v.d. Kamp en Leo Polderman zullen alle drie hun eigen bijdrage aan dit concert geven. Het belooft dus een veelzijdig programma te worden.

En inderdaad leent dit orgel (1958, Van Vulpen, 22 stemmen) zich daar ook uitstekend toe.

Wie op zaterdagavond 12 sept niet naar de kerk kan komen, kan het concert ook nog beluisteren via www.kerkomroep.nl of het YouTubekanaal van de PG Kruijningen. En ook uw vrije gift voor het onderhoud van ons kerkgebouw en het orgel is natuurlijk altijd van harte welkom.

Collect voor noodhulp aan Beiroet. zondag 13 sept

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet op 4 augustus jl. zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zuchtte al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. In aanvulling op de landelijke actiedag die een fors bedrag heeft opgebracht, is uw steun voor Libanon zeer hard nodig! Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

De Diaconie

Start-van-het-seizoen activiteit: za. 19 sept.

We hebben hier lang over nagedacht vanwege de coronaregels. Maar we zijn eruit! In groepjes van maximaal zes personen gaan we wandelen (kort) of fietsen (iets verder weg). Het tochtje duurt maximaal 30 minuten, waarbij we onderling afstand houden natuurlijk. Verder verklap ik niks.

Het wordt een 'Ontdekkingstocht met verrassingen voor jong en oud'.

Je kan je opgeven via de intekenlijst in de kerk of via mijn e-mailadres: ebogae@zeelandnet.nl. In de wandelkerk liggen ook nog wat uitnodigingen; die je kunt uitdelen aan mensen die eventueel geïnteresseerd zijn. Op een speelse manier kunnen zij al doende wat meer kennismaken met onze gemeenteleden. We kijken er naar uit!

**Zaterdagmiddag 19 september 14.45 uur (inloop),
start 15.00 uur – 17.00 uur in de Johanneskerk te Kruiningen.**

Namens het startweekendteam, Barbara van den Bogaardt, tel. 383015

Startzondag 20 september: Het leven is meer...!

Als leidraad bij onze activiteiten van het komende seizoen hebben we gekozen voor het jaarthema:

Als een bloem in het veld..! Het is een vergelijking die in meerdere Bijbelteksten (O.T. en N.T.) gebruikt wordt om iets aan te duiden van de schoonheid en glorie van het menselijk leven, én ook van z'n kwetsbaarheid en eindigheid.

In de Bergrede volgens Mattheus 6:25-34 zegt Jezus ondermeer: *Het leven is meer....dan voedsel en meer dan kleding. Geef bijv. eens aandacht aan de lelies op het veld....hoe zij groeien!* Zelfs koning Salomo kon met al z'n pracht en praal niet tegen hen op. Dit is het uitgangspunt voor enkele van onze gemeenteleden om iets uit hun eigen levenservaringen met ons te delen. En daarbij zal ook de muziek- en zanggroep weer van zich laten horen, ook met een aantal nieuwe nummers. En natuurlijk kan bij dit thema ook een passende liturgische bloemschikking niet ontbreken... Deze startdienst mag voor jong en ouder iets te bieden hebben, dus laat ook onze kinderen en jongeren niet ontbreken. Alleen met elkaar kunnen we als gemeente groeien en bloeien...*als een bloemen in het veld!*

Kom en zie op zondag 20 september in de Johanneskerk om 10.00 uur!



Ds. Leen de Ronde

Samenzang in de kerk

Het onderwerp 'samenzang tijdens de eredienst in de kerk' heeft de aandacht van de kerkenraad.

In de laatste vergadering (31 aug) is besloten nader onderzoek te doen naar de besmettingsrisico's in de ruimte van ons kerkgebouw. Dit kan onder meer met behulp van een CO2 meter. De komende diensten zal in elk geval nog uitsluitend door de zanggroep gezongen worden. Maar we houden u op de hoogte wat de uitkomsten van het onderzoek zijn. Voor een 'vrij zanguurtje' bent u weer welkom in de kerk op *vrijdagavond 18 sept.* tussen 19.30- 20.30 uur!

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kruiningen

Uit de gemeente

In memoriam Leny Arrebout-de Koeijer

Op donderdag 3 september 2020 is vanuit de Mozeskerk in Biezelingse de afscheidsdienst en begrafenis geweest van Helena (Leny) Arrebout-de Koeijer. Leny werd geboren in de Biezelingse Polder, op 15 juni 1939. Een paar jaar later verhuisde het gezin – haar ouders waren fruittelers - naar de Dijkwelsestraat. Leny was 2e van 7 kinderen, trok graag op met de jongens in het gezin. Met 17-18 jaar ging ze werken in het ziekenhuis te Goes en later intern bij Pomona. Ook op donderdag moest ze altijd 'werken', maar dan had ze dansles, iets wat van huis uit eigenlijk niet mocht. Op de kermis in Goes

leerde ze Adriaan (Adri) Arrebout kennen. Ze trouwden en gingen in Kapelle wonen. Hier werd Diana geboren, en na verhuizing naar het dorpsplein in Nisse volgde ook Gerda en nog wat later Ilona. Leny was huismoeder, daarnaast hielp ze in de fruitpluk, om zo wat extra's te verdienen voor mooie zondagse- of winterkleding. Adri werd buschauffeur met standplaats Kruiningen en daar werd ook een woning gevonden. Diana en Gerda waren uit huis, Ilona verhuisde mee naar de Henry Dunantstraat 14. Al vrij jong had Adri veel problemen met zijn gezondheid; in 2001 werd hij ernstig ziek en is hij al snel overleden. Leny kwam er alleen voor te staan, had het zwaar, maar sloeg zich er toch doorheen. Met fietsen, zwemmen en gymnastiek hield zij zich fit. Maar eind 2017 werd ze ziek. Ze werd geopereerd, kreeg chemo, droeg haar ziekte. Begin 2020 bleek het terug, en zó, dat de vooruitzichten slecht waren. Leny verhuisde – toch nog – naar Kapelle, met zorg van Cederhof. En na een aantal intensieve weken, met voortdurend zorg van haar drie dochters, is Leny op 27 augustus overleden. In de afscheidsdienst is gelezen uit Psalm 139, woorden die ook boven haar rouwbrief stonden: 'O HEER, die mij ziet zoals ik ben...'. Leny heeft om deze psalm gevraagd voor haar afscheidsdienst – want in deze woorden voelde zij zich begrepen, dat zij, ook door het donker van de dood heen, door God zou worden liefgehad en vastgehouden. Dat het ons altijd goed mag doen om haar te gedenken.

Ds. Douwe de Roest en Leen de Ronde

Ter gedachtenis: Ko de Munck

In het zorgcentrum Ter Weel afdeling Abbekindershof te Goes is op dinsdagavond 25 aug. 2020 het leven van Jacobus Leendert (Ko) de Munck ten einde gegaan, in de leeftijd van 79 jaar. Goes was ook de plaats waar hij als derde van zes kinderen in het oorlogsjaar 1941

geboren werd. Vanwege zijn aanleg en belangstelling voor techniek, gaat Ko na zijn MULO-diploma gehaald te hebben, naar de UTS in Terneuzen. Hij studeert er af in elektrotechniek

en ontmoet er tevens zijn aanstaande vrouw, Monny Maas. Na een flink aantal hindernissen overwonnen te hebben – zij waren niet van dezelfde kerkelijke familie – kunnen ze op 17 juli 1964 elkaar hun ja-woord geven. Dat gebeurde in Den Helder, want Ko had na zijn dienstplicht bijgetekend bij de koninklijke marine. Zijn leven lang hield Ko een fascinatie voor (historische) schepen, die hij later in modelbouw tot uitdrukking bracht. Nadat hun zoon Alois geboren is, zoekt hij werk aan de wal en vindt dit in de industrie van Terneuzen, waar ook hun dochter Anouschka ter wereld komt. Als er toch werkloosheid dreigt, heeft een sollicitatie bij Rijkswaterstaat succes. Op het kantoor in Hansweert kan Ko in 1973 aan de slag als electro-technisch tekenaar. De nieuwe woonplaats wordt Kruiningen, Hugo de Grootstraat 3, waar ook hun derde kind geboren wordt: Arlette.

In zijn vrije tijd gaat Ko zich intensief op de muziek richten. Meerdere instrumenten bespeelt hij, om tenslotte de schuiftrambone als favoriet te kiezen. Zijn eerste liefde is het showkorps

'Excelsior' in het vertrouwde Goes, later stapt hij over naar de 'Scheldegalm' van Hansweert.

Ook op zijn kinderen draagt hij de liefde voor het zelf muziek maken over. In Kruiningen is het gezin meelevend met de Hervormde (later: Protestantse) gemeente. Met ds. Karin v.d. Broeke ontstaat een goede band en Ko besluit zelfs zijn verkiezing tot ouderling aan te nemen, hoewel het contact met mensen hem best ook wel moeite kon kosten. Vanaf zijn 60e jaar kan hij met de VUT gaan en graag trekt hij er alleen of met anderen op uit in de vrije natuur. Totdat een aantal herseninfarcten hem treft en zijn leven omgooit en afhankelijk maakt. Zes jaren is hij door zijn vrouw thuis verzorgd, de laatste vier jaar verbleef hij in Ter Weel. Een zware storm ging over het leven van Ko (en de zijnen), die hem lichamelijk én ook geestelijk in hevige beroering bracht. Toch heeft de liefde stand gehouden en is Ko niet in de steek gelaten, zoals ook Jezus aan Petrus, die in de golven wegzinkt, zijn hand toesteeekt. Maandag 31 aug. is zijn leven besloten in het crematorium te Goes met levende muziek van zijn dochter en kleindochter en een levensloop in beeld-geluid van zijn zoon. Daarbij zijn ook de woorden uit het evangelie volgens Mattheus 14:22-33 gelezen en overdacht en is geluisterd naar Gezang 467 uit het oude Liedboek: '....voor hen die zijn in nood op zee!'

Ds. Leen de Ronde

Agenda

Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in Nederland, kan doorgaan.

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: rond-uit@outlook.com / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen
