

## **Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen**

Alle diensten zijn te volgen via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) of YouTube

### **Zondag 27 september**

10.00 uur: mevrouw ds. C. van Eck uit Wolphaartsdijk  
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40  
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056  
De collecten zijn voor de Vredesweek en voor de kerk.

### **Zondag 4 oktober**

#### **Gezinsdienst**

Lezing: Exodus 23:1-12 en Mattheus 18: 12 -14  
10.00 uur: ds. Leen de Ronde  
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40  
Kindernevendienst: Richard  
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056  
De collecten zijn voor Kerk en Israël en voor de kerk.

*Indien u ten behoeve van één van de collecten een donatie wilt doen, kunt u deze overmaken naar bankrekeningnummer NL10 RABO 0373 7239 97 ten name van Protestantse Gemeente Kruiningen. Dit onder vermelding van de datum en de omschrijving van de betreffende collecte.*

### **Opbrengst extra collecte Beiroet**

Zondag 13 september 2020 is er een extra collecte geweest voor de grote problemen in Beiroet! De ontploffingen die daar waren hebben daar veel schade toegebracht, een vreselijke puinhoop en erg veel mensen zijn alles kwijtgeraakt. De collecte tijdens de dienst heeft € 200,-- opgebracht en de Diaconie vult dit bedrag aan naar € 500,--. Wij zijn blij met uw bijdrage en we willen u daar voor hartelijk bedanken!

*De Diaconie*

### **Een goed begin...**

Ons Startweekend van 19-20 september is, lijkt mij, nog wel even een korte terugblik waard. Met hulp van het mooie weer zijn zaterdagmiddag mensen in groepen van 6 het dorp ingegaan voor een puzzeltocht. De éne groep had daarin meer succes dan de andere, maar iedereen liep of fietste met veel plezier. Een bijbelquiz aan huis of Rond-Inn was de volgende uitdaging. Voorzien van een verfrissing en een blad met antwoorden kwamen de groepen weer samen in de kerk. Rond 17.00 uur kon Barbara de winnende groep bekend maken en de prijzen uitdelen. Ondanks de corona-beperkingen was het een mooie, geanimeerde en ook nog leerzame middag. In de viering van de Startzondag werkte de Muziekgroep weer mee. Ze hadden zich goed voorbereid. Oude en nieuwe nummers werden gespeeld en gezongen. Onder andere het voor mij nog onbekende en verrassende lied van Elise Mannah: *Geniet, maar niet met mate...* Dat sloot mooi aan bij de lezing uit Mattheus 6:24-34, waar Jezus onder meer zegt: *Geef aandacht aan de lelies op het veld, hoe zij groeien...(v.28)*. Drie van onze gemeenteleden vertelden vervolgens iets uit hun persoonlijke ervaringen, hoe hun ogen open zijn gegaan voor een andere manier van leven...Dat maakte indruk. Want – zoals het thema voor deze dienst het samenvatte: *Het leven is meer...!* Na afloop van de dienst was er nóg een verrassing, in de vorm van een handgemaakte kaart. Het thema voor het komende jaar staat er prachtig op uitgebeeld: *Als een bloem in het veld..!* Wat mij betreft – juist in deze moeilijke tijd – een heel mooi, goed en bemoedigend begin.

### **Zanguurtje in de kerk: 2 oktober**

Ieder die gewoon lekker even een uurtje wil zingen in de kerk, is welkom op vrijdagavond 2 oktober tussen 19.30 en 20.30 uur. Onze organist Leo Polderman houdt ons bij de wijs.

### **Zondag 4 oktober : Gezinsdienst met dieren.....**

Dit jaar valt Dierendag 4 oktober op zondag. Maar waarom eigenlijk altijd op 4 oktober?

Want – wat heel veel mensen niet (meer) weten: dierendag heeft wel degelijk te maken met de kerk.

Deze zondagse dierendag lijkt ons ook een mooie gelegenheid voor een viering met jong en oud.

Ik wil iedereen - jongeren en ouderen – dus vragen *hun lievelingsdier mee naar de kerk te nemen....!*

Als dat lastig om je dier lijfelijk mee te nemen, dan mag het ook in de vorm van een afbeelding of een knuffel....

Voor deze zondag mag het een keer een beestenboel in de kerk worden (neen, geen zwijnenstal). En misschien hebt u ook nog een wel een mooi verhaal over uw dier, dat ook door anderen gehoord mag worden? En wat was eigenlijk het lievelingsdier van Jezus...en waarom? Daar kan het evangelie ons nog meer over vertellen.

Zondag 4 oktober houden we dus een Gezinsdienst met jong en oud, én met uw dieren!



### **Jongerencatechese: woensdagavond 7 okt**

In het voorjaar zijn we vanwege de Corona-uitbraak abrupt gestopt met de catechese.

Ook de belijdenisdienst die we voor Pinksteren in voorbereiding hadden, kon niet doorgaan.

Nu gaan we toch de draad weer oppakken...

Want ook met inachtneming van de vereiste afstand, we hebben elkaar wel nodig... en we hebben ook het onderwijs van het evangelie nodig. Anders gaat ons geloof verkommen.

Op woensdag 7 okt. 19.30 uur beginnen we weer elkaar in Rond-Inn te ontmoeten en vervolgens op de woensdagavonden om de andere week. Welkom aan alle (ook nieuwe) deelnemers.

*Met hartelijke groet, ds. Leen de Ronde*

*E-mailadres: [ronde@solcon.nl](mailto:ronde@solcon.nl),*

*Tel.: 202 278 of 06-28302624*

### **Agenda**

Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in Nederland, kan doorgaan.

---

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: [rond-uit@outlook.com](mailto:rond-uit@outlook.com) / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

---