

3 september

Viering Heilig Avondmaal

09.30 uur: ds. W. Quak

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Ilona

Oppasdienst: Marijke

Collecte tijdens de dienst: voor Het Clarahofje

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

10 september

09.30 uur: proponent mevrouw C.E. Bakker uit Sommelsdijk, tel.: (0187) 484 139

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Nelleke

Oppasdienst op afspraak, Marijke, tel.: 381 056

Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen en voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen is het koffiedrinken in de wandelkerk.

Bij de diensten

In de doopdienst op 20 augustus hebben wij een begin gemaakt met het boek Jona. Aanstaande zondag hopen wij met Jona verder te gaan. In deze dienst mogen wij het Avondmaal vieren. Een reden om thuis te blijven als het Avondmaalszondag is? Juist niet! In de vorm van brood en beker is *Jezus* present, weliswaar nog verborgen, maar Hij is present in wie Hij is en met alles wat Hij heeft gedaan, doet en zal doen... ons ten goede!

De laatste preek over Jona staat gepland voor de startzondag, 16 september. In deze dienst zal Kees van Hoepen belijdenis van zijn geloof afleggen en worden bevestigd in het ambt van diaken. Wij kunnen weer rekenen op de Muziekgroep! Fijn.

Sing-in met de band In Christ United (ICU)

Op zaterdagavond 16 september – aanvang 20.00 uur – is er een Sing-in in de Johanneskerk in Krui-ningen. De band In Christ United zal deze avond invullen en zal dat doen met het thema CAN'T STOP YOUR LOVE.

The troubles that I face
The choices I have made
Can't stop Your love for me
Can't stop Your love
The darkness of the night
The scars I try to hide
Can't stop Your love for me
Can't stop Your love

God is liefde. En Hij legt Zijn liefde in mensen. En het mooie is, daar ligt de liefde niet stil te wachten, maar het is als een bron die overloopt en naar buiten stroomt. Met CAN'T STOP YOUR LOVE willen we Gods liefde laten stromen, zodat iedereen het ervaart: God heeft mij lief!

In een mix van muziek, samen zingen, bidden, de Bijbel en gesproken woorden willen we samen Gods Liefde zoeken, bewonderen en vieren.

Deze Sing-in is de start van het nieuwe seizoen binnen de Protestantse Gemeente Kruiningen. Iedereen is van harte welkom!

Uit de gemeente

Overleden

Op 16 augustus overleed Maria Cornelia Pieterella Vermeulen, sinds 2010 weduwe van Finus de Leeuw van Weenen. Rie, zoals haar roepnaam luidt, werd op 13 oktober 1919 geboren te Middelburg als dochter van een schipper. Na de oorlog, in 1946, trouwde zij met Finus, die samen met zijn vader een sleepboot had. Niet lang heeft zij met Finus gevaren. Op een gegeven moment kwamen zij aan de wal terecht, waar Finus in Rotterdam bij de Havendienst ging werken en later brugwachter werd in Spijkenisse. Vanaf 1966 woonde Rie met haar man en kinderen in Kruiningen, omdat Finus was aangesteld als riviermeester van de Westerschelde. Rie en Finus waren traditioneel ingesteld, zeker ook als het ging om de kerk. Lange tijd kwamen zij in de kerk, maar toen er allerlei veranderingen plaatsvonden, lieten ze het afweten. De laatste jaren waren niet gemakkelijk voor Rie. Het begon al in 2004, toen hun zoon Martin kwam te overlijden. In 2009 werd nog een zoon, Wessel, van hun weggenomen. Beide jongens hadden te kampen gehad met kanker. Tot overmaat van ramp kwam er in 2010 onverwacht een einde aan het leven van Finus. In die periode was ook Rie aan het aftakelen. Niet zozeer lichamelijk, maar wel geestelijk. De laatste twee jaren van haar leven heeft zij, nadat zij eerst nog in Hof Cruninghe heeft gewoond, doorgebracht in de Bathse Toren te Rilland. Haar leven begon steeds meer op vegeteren te lijken. Ze raakte opgesloten in zichzelf, was vaak bang en er was weinig herkenning meer. Op dinsdagmorgen 22 augustus hebben wij in het Dorpshuis een dankdienst voor haar leven gehouden. 'Veilig in Jezus armen', zo staat er boven de rouwkaart. Het zijn woorden die spreken van rust en geborgenheid. In dat vertrouwen is er afscheid genomen van Rie. Dat de mooie herinneringen aan haar door met name de kinderen, klein- en achterkleinkinderen meegedragen mogen worden vanuit het besef dat haar leven gewild en gedragen is door onze God. Die God Die trouw is en blijft en ons bewaart, dwars door de dood. Want niets of niemand kan ons scheiden van Zijn liefde die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Ds. William Quak

Uitgelicht

Op zondag 20 augustus mochten wij de doopdienst beleven van Ezra Nieuwenhuyse, het zoontje van Kees en Angela. Wij kunnen terugzien op een mooie dienst. Er was vreugde, maar ook verdriet. De oma van Angela, de moeder van haar vader, is op zaterdag 19 augustus begraven. Wij willen de familie De Bat sterkte toewensen om de leegte die nu is ontstaan te kunnen vullen met de mooie herinneringen aan haar. Uiteraard denken wij ook aan de kinderen en kleinkinderen van mevrouw De Leeuw van Weenen, zie het 'In Memoriam'.

Wat de zieken betreft, denken wij in het bijzonder aan de heer Paauwe. Thuiskomen is voor hem geen optie meer. Het wachten is nu op een plek ergens in een verzorgingshuis, het liefst uiteraard in Krabbendijke, waar ook zijn vrouw verblijft.

500 jaar Reformatie, herdenking en kloosterbezoek

Het is nog ver weg, maar misschien goed om toch alvast te noteren. Op woensdagavond 25 oktober willen wij in onze kerk een Reformatieherdenking houden, dit in het kader van 500 jaar Reformatie. Deze herdenking doen wij samen met de Hersteld Hervormde Gemeente. Zelf vind ik het prachtig dat wij dat *samen* willen en kunnen doen. Zelfs een gezamenlijke kerstnachtdienst volgend jaar! Nu zou het echter heel jammer zijn als er vanuit onze gemeente maar heel weinig belangstelling is voor de Reformatieherdenking. Ik hoop dan ook dat de opkomst beter zal zijn dan tijdens de prachtige avond die wij in mei met Prof. Nissen mochten hebben. En nu wij het toch over de Reformatie hebben...in het kader van 500 jaar Reformatie gaan wij op zaterdag 28 oktober 's middags naar een klooster en

wel de Norbertinesepriorij Sint Catherinadal in Oosterhout. Daar kunnen wij vanaf 13.45 uur tot 17.00 uur terecht. De kosten bedragen € 12,50 euro per persoon. Nadere bijzonderheden zullen nog volgen, maar er ligt vanaf zondag een intekenlijst in de wandelkerk. Het is uiteraard wel van belang dat we op voldoende deelname kunnen rekenen, niet alleen uit onze gemeente, maar ook vanuit de Rooms Katholieke parochie en de Protestantse gemeente in Hansweert-Schore en Krabbendijke. Wij gaan er dus vanuit dat het allemaal door kan gaan, maar nogmaals dat hangt van het aantal deelnemers af, dus...

Gespreksgroep voor jongeren

Aangezien ik nog geen reacties heb gehoord op mijn voorstel van begin juli om een Gespreksgroep voor jongeren in het leven te roepen, breng ik het nog een keer onder jullie aandacht. Het ligt in mijn bedoeling om in het nieuwe seizoen van start te gaan met een Gespreksgroep voor jongeren vanaf ongeveer 17 jaar. Ik weet van een paar jongeren dat zij er wel voor voelen om een Gesprekkring te vormen. Praten over het geloof, over wat je bezighoudt en misschien gaandeweg tot de ontdekking komen dat je belijdenis van je geloof wilt afleggen. Zo'n groep zou mooi zijn, maar als er maar heel weinig zijn... Daarom gaat de groep pas echt van start als er minimaal vijf deelnemers zijn die mee willen doen. Denk er eens over na en laat het mij dan zo spoedig mogelijk weten per e-mail (quakwilliam@hotmail.com) of per telefoon (tel.: 381 448).

*Een hartelijke groet uit de pastorie,
Ds. William Quak*

Agenda

Eerste en derde woensdag van de maand

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond even weken

Bijeenkomst gebedsgroep in de consistorie van de Johanneskerk. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

Zaterdagmiddag 16 september

Bezoek Passage aan pluktuin Bloemenzee Kruiningen.

Sing-in met de band In Christ United in de Johanneskerk in Kruiningen, aanvang 20.00 uur.

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: rond-uit@online.nl / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Kruiningen