

### 17 september

*Startzondag*

09.30 uur: ds. W. Quak

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Linda

Oppasdienst: Angela

Collecte tijdens de dienst: voor de Vredesweek

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

### 24 september

09.30 uur: ds. S. Dierx uit Waarde, tel.: (0113) 501 410

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Esther

Oppasdienst op afspraak, Marijke, tel.: 381 056

Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen is het koffiedrinken in de wandelkerk.

### Startweekend

Zaterdagavond, 16 september... hebt u het al genoteerd? Een Sing-in met de band in Christ United (ICU). De avond begint om 20.00 uur en het thema is 'Can't Stop Your Love'. Deze avond vormt de start van het nieuwe seizoen. Op zondag 17 september hopen wij dan ook onze startzondag te houden. Er staat een prachtig lied in de Evangelische Liedbundel (Lied 212): 'Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan'. Beseffen wij het voorrecht nog? Schouder aan schouder! Wij hebben elkaar nodig. *Samen* vormen wij de gemeente van Jezus Christus. Niemand kan gemist worden. De vakantie is weer voorbij. Zullen wij er zijn in het start-weekend? In de dienst zullen wij voor de laatste keer Jona volgen. Hij gaat uiteindelijk naar Nineve, maar nog steeds heeft God de handen vol aan hem. Wat wil dit spiegelverhaal ons duidelijk maken, juist ook als het gaat om gemeente-zijn? De dienst zal worden opgeluisterd door onze Muziekgroep. Het is een bijzondere dienst, met name voor dhr. Kees van Hoepen. Hij zal belijdenis van zijn geloof afleggen en bevestigd worden in het ambt van diaken. Fijn dat Kees bereid is gevonden om de plaats van de heer Marijn Heiboer, van wie we op 22 oktober officieel afscheid zullen nemen, in te nemen. Kees voelt zich daadwerkelijk geroepen. Bemoedigend is het dan om te lezen in 1 Thessalonicenzen 5: 'Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand'. Vanaf deze plaats willen wij Kees heel veel kracht en sterkte wensen in zijn taak als diaken en meteen ook al als voorzitter van de Diaconie. Het programma voor na de dienst is inmiddels bekend. Het belooft een gezellig en ontspannen samenzijn te gaan worden!

### Uit de gemeente

*Uitgelicht*

Fijn dat de heer Paauwe bij zijn vrouw is komen te wonen in Krabbendijke. Wij begrijpen dat het moeilijk is voor hem om niet meer in zijn eigen huis te kunnen wonen en ook zijn hobby, *de duiven*, te moeten opgeven. Wij wensen hem dan ook Gods nabijheid toe en samen met zijn vrouw hopelijk nog een aantal goede jaren in Nieulande. Mevrouw Westerduin moest onlangs met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis. Er hebben onderzoeken plaatsgevonden en als het goed is, is zij inmiddels thuis om te herstellen. Wij wensen alle zieken, maar ook al onze 'mankerende' ouderen en met name hen die zich eenzaam voelen van harte Gods ondersteuning toe. Ik vond ergens een mooie

spreek: 'Wanneer vooruit kijken je angst aanjaagt en achterom kijken zeer doet, kijk dan naast je, want daar ben IK'.

Ds. William Quak

## **STATION KRUININGEN - waar het begon**

*500 jaar Protestantse Kerk, 100 jaar predikant*

Op een vroege zondagmorgen in februari 1987 lag station Kruiningen nog in de mist. Het was mijn eerste kennismaking met dorp en hervormde gemeente, begin van een bijzondere periode. Op de zonnige 31e mei werd ik immers in het ambt van predikant bevestigd. In Kruiningen heb ik geleerd wat het is om dominee te zijn. Om daarna verder te kunnen reizen naar het volgende station, Leiden.

En toen werd Kruiningen voor Karin van den Broeke haar eerste station als predikant. Ook zij leerde daar het vak. In 1997 werd zij opgevolgd door Gerrit van Dijk. Voor hem was Kruiningen eveneens de eerste gemeente. En u kent Leon van den Broeke, die in de zomer van 1966 werd geboren in Kruiningen: dus ook voor hem het eerste station, maar dan anders. Hij leerde orgel spelen - en werd dominee.

Na het begin op Zuid-Beveland ging onze reis in de kerk verder. Tegenwoordig kruisen onze wegen elkaar regelmatig in het regionale en landelijke kerkenwerk. Dat vinden we alle vier leuk en bij elke ontmoeting komt 'station Kruiningen' wel even ter sprake. We zijn dankbaar voor onze ervaringen. Dit jaar zijn we samen 100 jaar predikant en het lijkt ons een leuk en zinvol idee om deze mijlpaal met gemeenteleden van Kruiningen van toen en nu te markeren.

Na overleg met de kerkenraad is hiervoor de datum van **vrijdag 6 oktober** aanstaande gekozen. Graag willen we in gesprek met elkaar en met u een avond doorbrengen, deels in de Johanneskerk, deels in Rond-Inn. Daarbij zullen we natuurlijk herinneringen ophalen - mede in het kader van 500 jaar Reformatie - en ons wagen aan een blik op de toekomst van de Protestantse Kerk in het algemeen en de gemeente Kruiningen in het bijzonder.

Reserveert u deze avond alvast? We verheugen ons op het weerzien!

We beginnen vrijdagavond 6 oktober met een korte viering in de Johanneskerk, aanvang 19.30 uur.

*Met hartelijke groeten,*

*mede namens de collega's Karin van den Broeke, Gerrit van Dijk en Leon van den Broeke,  
ds. Sophie Bloemert*

## **Reformatieherdenking 25 oktober**

Ja, ook vorige keer heb ik er iets over geschreven. Nogmaals wil ik het belang van deze avond onder uw aandacht brengen. Niet alleen vanwege het herdenken van de Reformatie, maar ook gelet op het unieke dat wij deze avond samen met de Hersteld Hervormde gemeente beleggen. Te veel leven wij in Kruiningen op onze kerkelijke eilandjes, waarbij het ene eiland groter is dan het andere. Wat zou het mooi zijn als de kerk woensdagavond 25 oktober (aanvang 19.30 uur) gewoon vol zit en ook *wij* als gemeente geen *magere* opkomst vertonen. Laten wij *met elkaar* een signaal afgeven dat de kerkelijke verdeeldheid ons pijn doet. Een belangrijk signaal naar andere kerkelijke denominaties toe én naar de buitenwereld!

## **Kloosterbezoek 28 oktober**

Hebt u de intekenlijst al gezien op de tafel in de wandelkerk? Wij willen op zaterdagmiddag 28 oktober een bezoek brengen aan de Zusters Norbertinessen in hun priorij Sint Catharinadal te Oosterhout. Wij zijn daar welkom vanaf kwart voor twee. We vertrekken om ongeveer vijf uur. Het ligt in de

bedoeling dat wij *bij voldoende* aanmelding met een bus gaan! We vieren eerst de middaggebedsdienst in de kloosterkerk mee. Daarna volgt een inleiding over de geschiedenis en het toekomstideaal van de Norbertinessen. Vervolgens is er een rondleiding. Om ongeveer kwart voor vier drinken we koffie en thee en dan is er ook gelegenheid voor gesprek met enkele zusters. We kunnen 'rondneuzen' in het winkeltje waar ansichtkaarten, boekjes en producten van het Kunstatelier aangeschaft kunnen worden. Bij gunstig weer maken we een wandeling in de wijngaard, de moestuin, de kruidentuin en de fruittuin en lopen wij langs de bijenkasten. De kosten zijn (naast de vervoerskosten) € 12,50. Dit bedrag gaat waarschijnlijk nog iets omlaag, omdat we geld over hebben van de collecte op de avond van 29 mei, waar prof. Nissen in onze kerk over de Reformatie heeft gesproken. Ik heb nog maar weinig namen gezien op de intekenlijst. Maar het kan nog. Tot half oktober kunt u zich aanmelden. Doen! Het is beslist de moeite waard!

*Een hartelijke groet,  
Ds. William Quak*

### **Agenda**

Eerste en derde woensdag van de maand

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond even weken

Bijeenkomst gebedsgroep in de consistorie van de Johanneskerk. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

Zaterdagmiddag 16 september

Bezoek Passage aan pluktuin Bloemenzee Kruiningen.

Sing-in met de band In Christ United in de Johanneskerk in Kruiningen, aanvang 20.00 uur.

Maandagmorgen 18 september

**Start Alpha II cursus.** De cursus wordt om de veertien dagen gegeven. Aanmelden na 18 september aanstaande is ook mogelijk. Voor informatie en aanmelding kun je terecht bij Barbara van den Bogaerd, e-mail: [ebogae@zeelandnet.nl](mailto:ebogae@zeelandnet.nl), tel.: (0113) 383 015.

---

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: [rond-uit@online.nl](mailto:rond-uit@online.nl) / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

---

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Kruiningen