

26 november

Laatste zondag kerkelijk jaar

10.00 uur: ds. W. Quak

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Démeral

Oppasdienst: Marijke

Collecte tijdens de dienst: voor de Seamens Christian Friend Society (havenevangelisatie)

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

29 november

Dankdag voor gewas en arbeid

19:00 uur: ds. W. Quak

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Aansluitend gemeenteavond in Rond-Inn

3 december

Eerste advent

10.00 uur: de heer R. Verkaik uit Hardinxveld-Giesendam, tel.: (0184) 631 885

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Nelleke

Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 585

Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen is het koffiedrinken in de wandelkerk.

Bij de diensten

Aanstaande zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Altijd een bijzondere zondag. Dat wij met elkaar mogen ervaren dat er meer is, dan de grauwsluiers van de dood, ja, dat Hij er is, onze God in Jezus Christus. Wanneer wij een dierbare uit handen moesten geven, mag er het vertrouwen zijn dat Zijn handen hebben vastgehouden, dwars door de dood heen. Zondag hopen wij opnieuw rondom het sterfbed van vader Jakob te gaan staan. Wij willen dan zijn profetisch gesproken woorden tot Juda beluisteren, Genesis 49: 8-12. Een goede en bemoedigende zondag toegewenst! Op woensdagavond 29 november willen wij bij leven en gezondheid bij elkaar komen voor onze dankstond en aansluitend de gemeenteavond waarop onze diaken de heer Kees van Hoepen het een en ander zal vertellen over zijn werk. De dienst in de kerk begint om 19.00 uur. God danken voor gewas en arbeid, zoals het traditioneel altijd klonk. God danken voor al Zijn zegeningen. Eraan denken en Hem grootmaken, daar gaat het om. Voor de laatste maal luisteren wij dan naar Jakobs woorden, ditmaal gericht aan Aser: 'Aser, rijk aan de fijnste spijzen, voedsel voor koningen brengt hij voort' (Genesis 49:20).

Uit de gemeente

Vrije Gereformeerde gemeente

Verdrietig nieuws kwam van buiten op ons af. De vrije Gereformeerde gemeente is een feit. Een kerkscheuring, die diepe sporen trekt. Je zou er veel over kunnen zeggen, maar zeg het maar tegen Hem en spreek daarbij de hoop uit dat in dit conflict Zijn liefde het uiteindelijk mag winnen. Het derde vers van Psalm 133 in de oude berijming is nog steeds heel sprekend: 'Waar liefde woont, ge-

biedt de HEER de zegen: daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en 't leven tot in eeuwigheid'. Dit vers stelt ook aan ons de vraag hoe het met onze liefde is gesteld, ook binnen onze eigen gemeente!

Beroep vanuit Rockanje

Ja, en dan was er ook ander nieuws en ook dat kwam van buiten. Op zondag 12 november heb ik afgekondigd dat ik een beroep had ontvangen vanuit de Hervormde gemeente van Rockanje. Dit beroep kwam voor mij niet uit de lucht vallen. Al een paar weken wist ik dat het eraan zat te komen. Maar toch, in zekere zin heeft het mij wel verrast. Er was namelijk in de afgelopen jaren nog nooit een moment in mij opgekomen om eventueel weg te gaan uit Kruiningen. Wij hadden het eenvoudigweg te goed naar ons zin hier! En dan opeens gebeurt er iets waardoor je leven op zijn kop komt te staan. Een onverwachte preekbeurt in Rockanje, omdat er een dominee was uitgevallen wegens een gebroken voet. Al vrij snel kwam van het een het ander. Met als resultaat dat ik, al ver voordat ik het beroep kreeg, biddend enorm heb geworsteld wat God mij probeerde duidelijk te maken. Weggaan uit Kruiningen? Dat *wilde* ik niet! Ik proefde veel verzet in mezelf, maar uiteindelijk is dat verzet gebroken en ondervond ik rust bij de gedachte dat mijn weg, samen met Anne uiteraard, richting Rockanje werd omgebogen. Dat betekent dat er straks aan zes mooie jaren een einde gaat komen en dat ik, *echt met pijn in mijn hart*, me nu moet gaan voorbereiden op het naderende afscheid, dat tussen nu en een paar maanden plaats zal gaan vinden. Maar voorlopig ben ik er nog en blijft dat 'naderende afscheid' op dit moment als iets onwerkelijks nog even 'ver van mijn bed'.

Gespreksgroepen

De Gespreksgroep voor jongeren komt ditmaal op dinsdagavond 28 november bij elkaar, aanvang 19.30 uur. De gewone Gespreksgroep wordt op woensdagavond 6 december verwacht in Rond-Inn, aanvang 20.00 uur.

*Een hartelijke groet vanuit de pastorie,
Ds. William Quak*

Berichtje van de Diaconie.

Het loopt weer naar het einde van het jaar en zoals we gewend zijn, is het dan ook weer tijd om de kerst-attenties rond te brengen bij onze leden van 75 jaar en ouder. Als u ons daarbij wil helpen, bent u van harte welkom op woensdag 6 december tussen 14.30 uur en 15.30 uur in Rond-Inn. We zorgen er natuurlijk voor, dat u gezellig met ons koffie of thee kunt drinken.

We hopen op een goede opkomst en we zijn u erg dankbaar, als u de moeite zou willen nemen! Graag tot ziens op 6 december 2017 in Rond-Inn.

Namens de Diaconie

Toos de Feijter

Agenda

Eerste en derde woensdag van de maand

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond even weken

Bijeenkomst gebedsgroep in de consistorie van de Johanneskerk. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: rond-uit@online.nl / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

Met vriendelijke groet,
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Kruiningen