

### 10 december

*Tweede advent – viering Heilig Avondmaal*

10.00 uur: ds. W. Quak

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Esther

Oppasdienst: Josephine

Collecte tijdens de dienst: voor het dovenpastoraat en voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

### 17 december

*Derde advent*

10.00 uur: Ds. L. van den Broeke uit Heiloo, tel.: (072) 752 90 24

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Ilona

Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 585

Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen is het koffiedrinken in de wandelkerk.

### Bij de diensten

Aanstaande zondag hopen wij met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Wij zitten alweer midden in de adventstijd. Nog even en het is Kerst. Over Kerst heen zien wij uit naar datgene wat ons nog te wachten staat. Jezus eerste komst garandeert Zijn tweede komst, Zijn verschijning in heerlijkheid. Wij leven dus in een tussentijd. Dat begrip moeten wij echter niet verkeerd verstaan. Het zou de suggestie kunnen opwekken dat ons bestaan *hier en nu* een soort interim vormt, een wachtkamer voor de eeuwigheid. Niets is minder waar. In het hier en nu worden wij juist opgeroepen om een actieve verwachting te vertonen en dus waakzaam te zijn. Het heden waarin wij leven is voor ons niet leeg. Het is gevuld doordat God ons in de Geest tegemoet wil komen en toerust tot getuigenis en dienstbaarheid. Daarom roept Paulus ons in Romeinen 13 ook op om wakker te worden, *de dag nadert*, en om ons, en hij schrijft dat in Efeziërs 5, te laten vervullen door de Geest van Christus. Het is die Geest die ons ook wil leren om te zeggen: 'Kom!', zoals wij kunnen lezen in het laatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek. Dat onze Avondmaalsviering ons opnieuw bewust mag maken van Gods beloften die in Jezus Christus worden ingelost. Daarom is het ook door Hem dat wij amen zeggen, tot Gods eer (2 Korintiërs 1:20).

Op deze Avondmaalszondag zal Niels Eversdijk voor het laatst bij ons spelen. Dat heet, hij zal voortaan niet meer automatisch worden ingeroosterd. Alles heeft te maken met het feit dat hij vaker in Kloetinge wil gaan spelen. Wij danken Niels voor zijn inzet bij ons!

### Uit de gemeente

Adventstijd, bijna Kerst. Niet iedereen ervaart deze periode als mooi en fijn. Er zijn er die ontzettend op kunnen zien tegen de feestdagen. Ik hoop en bid echter dat wij allemaal in deze tijd iets mogen ervaren van het Licht en dus van hoop en verwachting. Immers:

Christus, U bent het hart van ons bestaan:  
een hart dat klopt vol liefde en erbarmen;  
we voelen ons omhelsd door Vaders armen  
die Hij beschermend om ons heen wou slaan.

Nu durven wij het donk're leven aan,  
omdat in Bethlehem het Licht ging schijnen

#### *Achter de schermen*

Ja, achter de schermen wordt er al weer heel wat werk verricht met het oog op Kerst. Tal van kerstattenties zijn er inmiddels gemaakt, ruim honderdveertig wel te verstaan. De kerk wordt binnenkort weer versierd. De Muziekgroep gaat of is al bezig te oefenen en niet te vergeten: alles wat er met en rond de kinderen gebeurt, waarvan u het eindresultaat op eerste kerstdag te horen en te zien krijgt! Dank voor al het enthousiasme!

#### *Afscheid en verhuizing*

Inmiddels is er al meer bekend als het gaat om mijn afscheid en onze verhuizing naar Rockanje. Op 25 februari hoop ik in de morgendienst mijn afscheidspreek te houden. Als alles mag gaan zoals wij ons voorgesteld hebben, vindt onze verhuizing op 27 februari plaats. De intrededienst in Rockanje staat gepland voor 11 maart. Er valt voor die tijd nog veel te doen. Naast de nodige diensten, waaronder in 2018 ook een paar bijzondere, wil ik proberen nog heel wat bezoeken af te leggen. Drie maanden lijken lang, maar voordat je het weet zijn ze voorbij...

#### *Gespreksgroep voor jongeren*

De Gespreksgroep voor jongeren komt dit jaar nog een keer bij elkaar en wel op woensdagavond 13 december. Wij beginnen om 19.30 uur, in de Rond-Inn. Het is een leuke groep en wil jij de groep komen versterken, dan ben je van harte welkom!

*Een hartelijke groet vanuit de pastorie,  
Ds. William Quak*

#### **75 jaar Passage 1942 - 2018**

Niet iedereen zal dat weten, maar Kruiningen heeft een afdeling Passage. Een groep vrouwen die maandelijks een avond bij elkaar komen in Rond-Inn. De avonden worden bijna altijd ingevuld door een spreker/spreekster, die over zijn/haar hobby/werk vertelt. In de afgelopen jaren passeerden tientallen van deze onderwerpen. Bijv. over het kweken van rozen, het houden van alpaca's, het bemensen van de dierenambulance. Maar ook onderwerpen uit de Bijbel, bijv. over Ruth, of over kerststallen. Een andere keer kwamen ze vertellen over hun beroep, bijvoorbeeld kamerheer zijn van het Koninklijk Huis of werken bij Buurtzorg. Leerzaam en gezellig onder het genot van koffie wordt er geluisterd en natuurlijk vragen gesteld.

#### *Afdeling Kruiningen Passage stopt*

Om uitéénlopende redenen wordt met ingang van 1 januari 2018 de afdeling Passage te Kruiningen opgeheven. Een belangrijke reden is dat het ledental de laatste jaren afneemt, waardoor het moeilijk wordt de vereniging financieel gezond te houden; jammer, erg jammer.

Voorzover we kunnen nagaan is Passage (de naam Passage ontstond na een fusie in 1999) in 1942 in Kruiningen opgericht als Nederlands Christelijke Vrouwen Bond. Wanneer op 1 januari 2018 hieraan een einde komt kan gesproken worden van 75 jaar Passage in Kruiningen.

Wij willen als bestuur in het bijzonder de kerkenraad bedanken dat wij maandelijks gebruik mochten maken van Rond-Inn.

*Namens het bestuur,  
Ella Baas, Annet de Putter, Riet Willeboer en Anna van der Laan*

## Alpha-I cursus

Op dinsdag 30 januari 2018 gaat er DV een nieuwe Alpha-I cursus van start in de PKN te Kruiningen. De cursus gaat over de beginselen van het christelijk geloof. De cursus wordt elke dinsdagavond gegeven van 18.00-21.00 uur. We starten altijd met een eenvoudige maaltijd. De cursus is gratis, behoudens wellicht een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd en het cursusboekje.

Zie voor meer algemene informatie: ([www.alpha-cursus.nl](http://www.alpha-cursus.nl)). Voor specifieke informatie en aanmelding voor deze cursus, kun je contact opnemen met:

Barbara van den Bogaardt, tel.: (0113) 383 015 of bij geen gehoor met Inge Breedijk, tel.: 06-10 50 26 05.

## Agenda

Eerste en derde woensdag van de maand

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond even weken

Bijeenkomst gebedsgroep in de consistorie van de Johanneskerk. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

Dinsdag 12 december

Bijeenkomst Passage – Adventsviering met etentje

---

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: [rond-uit@online.nl](mailto:rond-uit@online.nl) / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

---

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Kruiningen

# Kerst Familie Sing-In

KAARTEN ZIJN  
TE BESTELLEN VIA  
ZINGENINDEKERK.NL  
EN KOSTEN  
3 EURO

AANVANG  
16.00 UUR

Foto: Jane Leender

met Marcel en Lydia Zimmer & band

**WOENSDAG 20 DECEMBER KRUININGEN**  
JOHANNESKERK, BURGEMEESTER ELENBAASSTRAAT 4



kerk  
in actie