

**14 januari**

10.00 uur: ds. W. Quak

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Diana

Oppasdienst: Joselien

Collecte tijdens de dienst: voor diverse hulpmiddelen t.b.v. de eredienst

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

**21 januari**

10.00 uur: de heer B. Kreeft uit Goes, tel: (0113) 252 307

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Nelleke

Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056

Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen is het koffiedrinken in de wandelkerk.

**Bij de diensten**

*Zondag 14 januari*

Aanstaande zondag hopen wij met elkaar een zangdienst te houden. Onze organist, Tim Adriaanse, en Marijn Heiboer kwamen een aantal weken geleden met dit initiatief. Zij hebben dan ook de liederen uitgekozen. Het thema is: 'Wandelen met God'. Ook onze Muziekgroep zal medewerking verlenen. Liesbeth van Woerden zal een van haar eigen gedichten voordragen. Liesbeth heeft inmiddels al heel wat gedichten gemaakt en elke keer verbaas ik me over de prachtige en diepe inhoud van haar poëzie. Laten wij met elkaar bidden om een gezegende en opbouwende dienst!

**Uit de gemeente**

*In memoriam Cornelia Leys-Westveer*

Op 17 december kwam er toch nog plotseling een einde aan het lange leven van Cor Leys. Ze woonde sinds het overlijden van haar man, Bas Leys, in 2012 in Ter Valcke in Goes. Hoewel de gehechtheid aan Kruiningen en haar huis in de Slotstraat groot was, ging het wonderwel goed met haar. Ze deed volop mee aan de activiteiten die daar georganiseerd worden. Cor Leys was iemand van vaste gewoonte en sterke discipline. Tot het laatst bleef ze bijvoorbeeld lichamelijke oefeningen doen, omdat ooit een arts had gezegd dat dat goed voor haar was. Het was haar kracht en tegelijk was het moeilijk af kunnen wijken van patronen ook weleens een handicap. Geboren en getogen in Yerseke verhuisde ze na haar huwelijk naar Kruiningen. Ze musiceerde in het mandoline-orkest dat haar man oprichtte, net als hun beide dochters en later ook kleinkinderen. Groot was het verdriet toen haar dochter Hanny 30 jaar geleden overleed. Ze toonde het niet naar buiten, maar ze vond het heel moeilijk. Geloof was ook in die periode voor haar een houvast. Haar levensmotto 'Tis zoat is' betekende in haar geval geen doffe berusting, maar aanvaarden van het leven zoals zich dat aan je voordoet en daarbinnen zoeken naar je mogelijkheden. In de afscheidsdienst klonk muziek van mandolines en woorden van kleindochters. Uit de Bijbel kwam Prediker naar voren met zijn vaststelling dat voor alles een tijd is en dat het de kunst is om in het leven dat je gegeven wordt het goede te genieten. In het bijzijn van familie en vrienden hebben we Cor Leys begraven in Kruiningen. In geloof dat zij rust in Gods liefdevolle handen. We bidden diegenen die haar nu loslaten Gods zegen toe in de tijd die komt.

*Ds. Gerrit van Dijk*

### *Uitgelicht*

Op 2 januari was het 60 jaar geleden dat Jan en Corrie Wisse (Henry Dunantstraat) met elkaar gingen trouwen. Afgelopen zondag hebben wij gedankt voor alle zegen die ze hebben mogen ontvangen. Wanneer je alle zegeningen gaat tellen, één voor één... Wij wensen Jan en Corrie al het goede voor de toekomst. Wat die zal brengen? Er is er Eén in wiens handen ons leven ligt. 'Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God' (Psalm 146:5). In de dienst van afgelopen zondag is ook gebeden voor mevrouw Aerebout, eveneens uit de Henry Dunantstraat. Zij heeft, wanneer u dit leest, een operatie ondergaan. Op dit moment kan ik er nog niets over zeggen, wel dat alles uiteraard de nodige spanning teweeg heeft gebracht/brengt.

### *Dank*

Wij hebben weer heel wat kerst- en nieuwjaarskaarten ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! Wederkerig wensen Anne en ik u allen een mooi, gezond en bovenal gezegend 2018 toe. In de vorige uitgave van Kerkelijk Leven heb ik iedereen bedankt die, op wat voor wijze dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan de Kerst. Het optuigen van de kerstboom, het versieren van de kerk en ga zo maar door. Uiteraard hoort daar ook de etalage van de Rond-Inn bij. Verzin elke keer maar eens wat nieuws voor de etalage! Het zag (en ziet er nog steeds) heel mooi uit! Terugkijkend op Kerst... het was goed en het was mooi! Dank aan de Muziekgroep voor de bijdrage in de kerstnachtdienst en op kerstmorgen. Wat een werk is er trouwens verzet door velen om van die kerstmorgendienst iets bijzonders te maken. Aanvankelijk was bij een aantal de gedachte dat het een zeer rommelige dienst zou gaan worden, maar niets was minder waar. Het ging allemaal voortreffelijk. Dank aan de volwassenen die het nieuwe programma/concept hebben bedacht en dank aan alle kids die hebben meegedaan!

### *Gedicht*

De hemel raakt de aarde aan,  
een stralend licht is opgegaan;  
Gods Zoon is tot ons ingegaan:  
Immanuël is: God met ons.

Geloven is geen ijd'le waan;  
de wijzen zijn ons voorgegaan  
om 't ongehoorde te verstaan:  
Immanuël is: God met ons.

En als dan God met ons wil zijn,  
kan geen bezorgdheid, leed of pijn,  
geen duivel zelfs tégen ons zijn:  
God is met ons: Immanuël. (Nel Benschop)

*Een hartelijke groet vanuit de pastorie,  
Ds. William Quak*

### **Actie Kerkbalans 2018**

Komende week start de actie kerkbalans weer en worden de enveloppen bezorgd bij de leden. Het toezeggingsformulier kan worden ingevuld en in de retourenveloppe worden gestopt. In de bijbehorende brief staan adressen vermeld waar de retourenveloppen kunnen worden bezorgd.

#### **De enveloppen worden dus niet meer opgehaald.**

We zullen deze werkwijze uiteraard evalueren en bezien of het op deze manier ook goed werkt.

## **Alpha-I cursus**

Op dinsdag 30 januari 2018 gaat er DV een nieuwe Alpha-I cursus van start in de PKN te Kruiningen. De cursus gaat over de beginselen van het christelijk geloof. De cursus wordt elke dinsdagavond gegeven van 18.00-21.00 uur. We starten altijd met een eenvoudige maaltijd. De cursus is gratis, behoudens wellicht een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd en het cursusboekje.

Zie voor meer algemene informatie: ([www.alpha-cursus.nl](http://www.alpha-cursus.nl)). Voor specifieke informatie en aanmelding voor deze cursus, kun je contact opnemen met:

Barbara van den Bogaardt, tel.: (0113) 383 015 of bij geen gehoor met Inge Breedijk, tel.: 06-10 50 26 05.

## **Agenda**

Eerste en derde woensdag van de maand

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond even weken

Bijeenkomst gebedsgroep in de consistorie van de Johanneskerk. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

---

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: [rond-uit@online.nl](mailto:rond-uit@online.nl) / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

---

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Kruiningen