

3 juni

09.30 uur: mevrouw ds. M.J. Wisse uit 's-Heer Arendskerke

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Nelleke

Oppasdienst: Josephine

Collecte tijdens de dienst: voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

10 juni

09.30 uur: de heer W. Bevelander uit Dordrecht

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Linda

Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056

Collecte tijdens de dienst: voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen is het koffiedrinken in de wandelkerk.

Uit de gemeente

Ter Gedachtenis: Cornelis Visscher, 2 augustus 1937 – 19 mei 2018, Clercqswegje 5, Kruiningen / Ter Weel, Krabbendijke

De heer Visscher overleed in de nacht van 18 op 19 mei in de leeftijd van tachtig jaar. We namen afscheid van hem in de goedgevulde Johanneskerk te Kruiningen op zaterdagmorgen 26 mei. Daarna liepen we naar de Algemene Begraafplaats om hem daar voor de laatste keer los te laten. Maar de herinnering aan deze unieke mens blijft! Aangezien de consulent en de kerkelijk werker van de PG Kruiningen momenteel op vakantie zijn, werd aan mij gevraagd de plechtigheid te leiden. Helemaal vreemd was de familie niet voor mij, want de jongste dochter van het echtpaar Visscher en haar gezin waren vele jaren gemeenteleden in mijn wijk in Roosendaal.

Kees Visscher werd geboren in Kruiningen. Hij had een onbezorgde jeugd. Maar toen hij 15 jaar jong was maakte de Watersnoodramp een einde aan het onschuldige karakter van zijn leven. Deze verschrikkelijke tragedie maakte op hem veel indruk. De ramp zou later in zijn leven en in zijn beleving nog vaak terugkomen.

De vader van Kees, Willem, was schilder. En ook Kees bleek talent voor het vak te hebben. Hij kon het schilders- en behangersbedrijf overnemen toen de gezondheid van Willem achteruit ging. In 1964 trouwde Kees met Corrie en zij werden de ouders van Marlies, Wim en Cora. In 2011 droeg Kees het bedrijf op zijn beurt over aan zijn zoon.

Kees was een harde werker die van zijn vak hield. Zijn werk was zijn hobby! Naast schilder was hij ook makelaar en antiekhandelaar: een echte ondernemer! En hij had grote liefde voor muziek. Verjaardagsfeestjes werden door hem muzikaal omlijst met het spelen van liedjes op het orgel. Hij was een trouw kerkganger en was zuinig op de zondag als rustdag. In zijn leven en werken speelde hout een belangrijke rol. Daarom lazen we in de rouwdienst over Noach: de man die onberispelijk was en een enorme ark van pijnboomhout maakte. Ook Kees was - net als Noach - een man met principes.

Vanwege de ziekte Alzheimer werd hij in het najaar van 2015 opgenomen in Ter Weel te Krabbendijke. In die jaren raakten Corrie en de kinderen hem steeds meer kwijt... En nu is hij niet meer onder ons. Onze God heeft zich over hem ontfermd. Moge Hij ook kracht geven aan allen die hem missen. Allereerst aan Corrie, de kinderen en kleinkinderen.

Ds. W. Lolkema

Open Monumentendag 8 september 2018

Dit jaar hebben Martin Jobse en Barbara van den Bogaardt de organisatie van de openstelling van de Johanneskerk op de Open Monumentendag op zich genomen.

Allereerst onze hartelijke dank voor alle vrijwilligers die het de afgelopen jaren met veel inzet hebben gedaan!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die op deze dag een uur of meer in de kerk aanwezig willen zijn om de bezoekers te ontvangen en om toezicht te houden. De Johanneskerk is open voor publiek van 10.00 uur tot 17.00 uur. We proberen de tijd te verdelen in tijdvakken van een uur. Wilt u langer helpen, dan mag dat natuurlijk ook. Graag ook de tijden van uw voorkeur vermelden. Hiermee kunnen we dan een rooster maken.

U kunt zich opgeven bij Barbara, e-mailadres: ebogae@zeelandnet.nl of tel.nr.: 383 015.

Barbara en Martin

Agenda

Eerste en derde woensdag van de maand

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond even weken

Bijeenkomst gebedsgroep in de consistorie van de Johanneskerk. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: rond-uit@online.nl / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Kruiningen