

29 juli

09.30 uur: mevrouw R. Keijzer-Meeuwse uit Voorburg
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Diana
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056
Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen
Collecte aan de uitgang: voor de kerk

5 augustus

09.30 uur: de heer E. Tramper uit Krabbendijke
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Démeral
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056
Collecte tijdens de dienst: voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst
Collecte aan de uitgang: voor de kerk

12 augustus

09.30 uur: nog niet bekend
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Esther
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056
Collecte tijdens de dienst: voor Kerk in Actie: zending
Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen is het koffiedrinken in de wandelkerk.

Uit de gemeente

In memoriam Jaap Paauwe

Op 29 juni 2018 is overleden Jaap Paauwe. Geboren in Kruiningen op 1 september 1927. Gehuwd met Jannie Dek. De afscheidsdienst was op 4 juli in de Johanneskerk. 4 juli was ook de trouwdag van Jaap en Jannie. Ze zouden 61 jaar getrouwd zijn. Op 4 juli 1957 vond in de Johanneskerk de bevestiging van het huwelijk plaats. In de kerk waar Jaap ook gedoopt is op 13 november 1927. En dan het afscheid van Jaap ook in de Johanneskerk. Jaap groeide op in een arm gezin. Maakte de tweede wereldoorlog mee, vervulde zijn diensttijd in Nederlands-Indië, angst en dood om zich heen. Deze ervaringen hebben grote impact op zijn leven gehad. De watersnoodramp in 1953, de evacuatie, Jaap die hielp waar hij helpen kon. Verlieft worden op een buurmeisje, trouwen en kinderen krijgen. De kinderen op het hart drukken dat ze hun kansen moeten benutten. Dat ze moeten sparen. Jaap die klaarstond voor iedereen. Jaap verzorgde Jannie, toen haar gezondheid achteruit ging. Uiteindelijk samen in Ter Weel in Krabbendijke, samen maar toch gescheiden. Weg van zijn duiven. Jaap flapte er nogal eens wat uit. Aan de andere kant was Jaap zorgzaam en trouw en hield van tradities. Ook een trouwe kerkganger. We lazen in de afscheidsdienst Psalm 121. De schrijver legt uit wat God, de Heer, voor hem betekent; Dat God de wacht over je houdt, God die als een schaduw met jou meegaat. Het is een bedevaartslied. De pelgrim is op weg van Jericho naar Jeruzalem. Op de lange reis, ziet hij Jeruzalem niet. Pas als hij die laatste bergtop over is gegaan, ziet hij Jeruzalem. De weg van de gelovige, het leven van de gelovige, kent hoogtepunten en dieptepunten. Al zien we God niet, al hebben we Jezus niet ontmoet op aarde, we geloven dat wat in de Bijbel staat, de Waarheid is. Jaap heeft dit geloof in God en Jezus, vastgehouden. Ook wat betreft geloven duldde hij geen tegenspraak. We bidden om troost voor Jannie, de kinderen, de kleinkinderen en het achterkleinkind.

Peter Morée

In memoriam Geertje Kuijper-Nieuwenhuize

Op 5 juli 2018 is overleden Geertje Kuijper - Nieuwenhuize, geboren in Rotterdam op 29 juli 1924. Zij woonde in Ter Weel in Krabbendijke. In de tweede wereldoorlog verhuisde ze naar Kruiningen. Ze ontmoette Jan Kuijper in Kruiningen en trouwde op 4 augustus 1949. Ze kregen een tweeling, Joke en Marjan. En later vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Op 9 januari 2008 overleed Jan. Geertje en Jan hadden een goed huwelijk. Op haar 40e kreeg Geertje een oogziekte. Dit beperkte haar natuurlijk in haar functioneren. Door Geertje en Jan werd er veel gereisd met de trein. In Nederland, maar ook naar het Zwarte Woud in Duitsland. Later maakte ze bootreizen met 'De Zonnebloem'. Ook gingen ze mee met de reisjes van de kerk en de ANBO. Geertje was lid van de vrouwenvereniging, hield van koersballen en was penningmeester van de ANBO. Geertje was zorgzaam en belangstellend. Ze was een lieve oma. Geertje en Jan hadden veel voor de kleinkinderen over. Met de bus gingen ze naar Kwadendamme en Tholen om op de kleinkinderen te passen. Geertje werd op 26 oktober 1924 gedoopt. Ook deed ze belijdenis van haar geloof in de kerk. Ze was een trouwe kerkganger van de Johanneskerk in Kruiningen. Tot het niet meer kon en ze via de kerkradio luisterde op zondagmorgen. In de afscheidsdienst op 9 juli, lasen we Psalm 100. Een Psalm die werd gezongen bij het dankoffer dat het volk van God bracht voor alles wat God aan hen gegeven had. De afscheidsdienst was ook een dankdienst voor het leven van Geertje en de dank aan God. God die ons leven zegent, die het leven van Geertje zegende. Daar geloofde Geertje in. Dat geloof heeft ze ook aan de kinderen meegegeven. Het laatste vers van Psalm 100 zegt: 'de Heer is goed, Zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht'. Met de kinderen en hun gezinnen gaat God ook mee in het verdere leven. Dat is één van de beloftes van God die in de Psalm wordt meegegeven. Eeuwig, want na je dood ontmoet je de liefdevolle God. En dan kun je zingen: 'Veilig in Jezus armen' wat we ook zongen. Door Hem mogen we geloven en hopen en vertrouwen dat we na dit leven verder leven, verder leven bij God en dat Hij bij hen is die achterblijven.

Peter Morée

In memoriam Huib Poleij

Op 14 juli is overleden Huib Poleij, Clercqsweegje 8. Huib is geboren op 25 mei 1939 aan de Sandeeweg. Naast school en studie hielp hij op de boerderij. Gehuwd met Ella Priem in 1971. Samen een zoon en een dochter gekregen en vier kleinkinderen. De zorg voor moeder en schoonmoeder op je nemen. Haar zelfs in huis nemen in de weekenden. Huib gunde zichzelf weinig rust. Moest altijd iets doen, had een enorme drijfkracht om te presteren, in zijn werk en in de sport. Tot zijn 74^{ste} was Huib heel fit. Racefietsen was een grote hobby van hem. Veel tochten maken met zijn sportvrienden.

De laatste jaren waren moeilijk voor Huib. Steeds weer een ziekenhuisopname. Maar hij kwam iedere keer weer thuis, zij het zwakker. Thuiskomen, daar heeft Psalm 23 die we gelezen hebben in de afscheidsdienst het ook over. Het thuiskomen bij God, het aanschuiven aan Zijn tafel. Daar geloofde Huib in. 'De Heer is mijn Herder', het is al eeuwen een lied van vertrouwen. Een lied, gelezen, gezongen, gepreveld, gebeden, gefluisterd, door mensen bij allerlei situaties in hun leven. Geloven in God, die over je waakt als een Herder over zijn schapen. Bij een bezoek aan Huib in het ziekenhuis maakte hij mij duidelijk waar hij zijn rust uit putte. Hij citeerde een lied: 'Zalig hij, die in dit leven, Jacobs God ter hulpe heeft; hij, die door de nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft; die zijn hoop, in het hachelijkst lot, vestigt op de HEER, zijn God' (Psalm 146 vers 3.)

Een lied dat Huib heeft geholpen door de laatste weken van zijn leven.

Een lied dat is blijven hangen, ergens in zijn gedachten, en dat nu als geroepen weer tevoorschijn kwam.

We bidden om troost voor Ella en de kinderen.

Peter Morée

Agenda

Eerste en derde woensdag van de maand

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond even weken

Bijeenkomst gebedsgroep in de consistorie van de Johanneskerk. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: rond-uit@online.nl / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Kruiningen