

28 oktober

Let op! 10.00 uur: mevrouw ds. A.G. Los uit Koudekerke

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Esther

Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056

Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

4 november

10.00 uur: de heer T. Jansen uit Papendrecht

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Démeral

Oppasdienst: Nelleke

Collecte tijdens de dienst: voor Kerk in Actie: najaarszendingsweek

Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen is het koffiedrinken in de wandelkerk.

Uit de gemeente

In memoriam Atie (Agatha Geertruid) Quaak-Maartense

(10 juni 1950 – 12 oktober 2018, Boerhavestraat 19, Kruiningen)

Niemand had op 10 oktober aan het begin van de avond kunnen bedenken dat kort daarna het aardse leven van mevrouw Atie Quaak ten einde zou gaan. Ze genoot op die woensdag van een prachtige avond rondom de onlangs overleden zanger Charles Aznavour, bij de Alliance Française in Goes. De avond eindigde dramatisch. En in de nacht van 11 op 12 oktober kwam haar levenseinde in het ziekenhuis in Goes.

Atie heeft heel veel uit de ruim 68 jaren van haar aardse leven gehaald. J'ai vécu, staat boven aan de rouwbrief met het bericht van haar overlijden. 'Ik heb geleefd' - woorden van Charles Aznavour uit één van zijn chansons.

Op woensdag 17 oktober namen we afscheid van haar in de Johanneskerk. We lazen onder andere uit Johannes 2: De bruiloft te Kana; over het leven dat een feest is. En nadat het feest plotseling beëindigd moet worden, zorgt Jezus ervoor dat de bruiloft toch kan doorgaan.

In de afscheidsdienst klonk prachtige orgelmuziek van J.S. Bach, voortreffelijk gespeeld door Mark Christiaan. We luisterden naar Franse chansons. En we hebben gezongen over de aarde met haar wel en wee (Lied 978). Op donderdag 18 oktober vond in besloten kring de crematie plaats in Middelburg.

Toen ik op vrijdagavond de 12e bij de familie Quaak aan tafel aanschoof, kwam ik onder de indruk van de hechte band die ik aantrof in het gezin: de heer Dick Quaak, zijn dochter, zoon, schoondochter en twee kleinzonen. Maar óók die ontzettend lege plaats...

We hebben die avond intensief gesproken over Atie. Ze is actief aan de gang gegaan met de kansen die het leven haar bood: de lagere school, de HBS, de kweekschool en MO-opleidingen A en B Engels. Ze was onderwijzeres en docente en had een grootse talenkennis. Ze was muzikante, een vrouw met groene vingers en Vaardig in koken en bakken, in spinnen en spelen en verven, in breien en bridgen. Ze was een onderzoekster. Ze deed niets half. Want, zei ze: 'De vreugde zit in het weten'. Ze was stimulerend en liefdevol, begaafd en gezellig en niet bang. 'Heb vertrouwen!', zei ze tegen haar dochter Marleen. Wat mooi, als je als kinderen dat van je ouders meekrijgt!

Atie en Dick waren sterk gericht op Frankrijk. Op Normandië, waar ze een chalet/stacaravan hebben, hun 'Château Plastique'. Op 5 oktober waren ze net vanuit Normandië thuis gekomen.

En nu mag ze rusten in het land 'aan de overkant'. Het land waar de vrede van God heerst die alle verstand te boven gaat. Mogen Dick, zijn kinderen en kleinkinderen kracht van Hem ontvangen na de zeer ingrijpende dagen die zij intensief hebben doorleefd.

Ds. W. Lolkema

Vanuit de Kerkenraad

De dagen worden weer korter. De diensten gaan met ingang van 28 oktober weer beginnen om 10.00 uur. En u mag uw klok dan ook weer een uur terugzetten! Dat wordt lekker een beetje uitslapen.

Het winterseizoen komt eraan dus voor mij een mooie kans om weer de Alpha-cursussen onder u aandacht te brengen. Zoals u misschien wel weet start er regelmatig een nieuwe groep. Momenteel komt er een groep Alpha II bij mij op maandagmorgen om de veertien dagen bij elkaar. We beginnen altijd eerst gezellig met een kopje thee of koffie. Daarna bestuderen we de brief aan de Filippenzen en bespreken wat er zoal voorbij komt. We delen ons geloof met elkaar. We bespreken onze twijfels en vragen; we bouwen elkaar op.

Graag zou ik weer een nieuwe Alpha I groep willen starten. Ik heb daarvoor al één aanmelding. Het zou mooi zijn wanneer er meer mensen bijkwamen.

Voor wie is de Alpha I cursus bedoeld? Wel, voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en/of mensen die hun geloof weer even willen opfrissen. Hoe zat het allemaal ook alweer? Vanuit studiemateriaal maar ook de ontmoeting met elkaar kijken we wat de Bijbel zegt over: God de Vader, Zijn Zoon Jezus en Pasen, de Heilige Geest en Pinsteren, de Kerk (Gods Gemeente), etc. Dus heb je daar wel oren naar? We kijken even niet naar leeftijd of achtergrond of naar binnen of buiten onze kerk. Iedereen is welkom! Bij voldoende aanmeldingen (je kunt je opgeven bij mij) kijk ik naar de meest geschikte avond of dagdeel waarop iedereen kan en hoop dan in januari van start te gaan.

Verder wil ik de dienst op zondag 4 november onder de aandacht brengen, want dan – zo heb ik begrepen – zal de muziekgroep weer meespelen in de eredienst. Vooral de jongelui onder ons zal dit aanspreken. Dus neem je vrienden en vriendinnen mee zou ik zeggen!

Met vriendelijke groet, Barbara van den Bogaerd

Agenda

Eerste en derde woensdag van de maand

Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond even weken

Bijeenkomst gebedsgroep **in Rond-Inn**. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: rond-uit@online.nl / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kruiningen