

Kopij voor Kerkelijk Leven van PG Kruiningen

Alle diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube

Zondag 16 augustus

10.00 uur: ds. W. Lolkema uit Bergen op Zoom

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Richard

Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056

De collecten zijn voor Kerk in Actie: zending en voor de kerk.

Zondag 23 augustus

10.00 uur: ds. W. Quak uit Rockanje

Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40

Kindernevendienst: Linda

Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056

De collecten zijn voor EO metterdaad voor projecten in Moldavië en Roemenië en voor de kerk.

Indien u ten behoeve van één van de collecten een donatie wilt doen, kunt u deze overmaken naar bankrekeningnummer NL10 RABO 0373 7239 97 ten name van Protestantse Gemeente Kruiningen. Dit onder vermelding van de datum en de omschrijving van de betreffende collecte.

Viering met jeugd en jongeren: zondag 30 augustus

Terwijl ik dit stukje schrijf voor Kerkelijk Leven is het volop vakantietijd en ook als dit nummer uitkomt zullen velen nog van een periode van rust genieten. Maar het is goed om ook weer vooruit te kijken. Vanaf woensdag 19 augustus hoop ik weer op mijn post te zijn en kunt u dus ook weer een beroep doen op uw eigen predikant. Die woensdagavond hoopt ook onze gebedsgroep weer bij elkaar te komen. Goed om zo in gebed met elkaar ook het werk weer aan te vatten: ora et labora, zeiden de monniken, bid en werk!

De eerste zondagse viering waarin ik hoop voor te gaan in de eigen gemeente, zal op zondag 30 augustus zijn. Gelijk voor deze zondag hebben we ook al het plan om daar in het bijzonder onze kinderen en jongeren bij te betrekken. Goed om elkaar aan het begin van een nieuw seizoen weer te ontmoeten en met elkaar op een speelse manier ons geloof te vieren.

Het uitgangspunt zal vermoedelijk *Mattheus 20:1-16* worden. Dit is een verhaal dat Jezus zijn leerlingen vertelt. En het is denk ik nog altijd een soort spiegel voor ons allemaal... Hoe zien we ons zelf... en hoe kijken we naar anderen...? Dat zijn al pittige vragen... Maar als Hij ... die de Heer is van jou én ook van die ander, die vragen stelt, wordt het pas echt spannend. Het motto van dit stukje evangelie zouden we misschien kunnen noemen: **Eerlijk is eerlijk... of toch niet?** Na de vakanties hopen we elkaar weer te zien..., en mooie dingen met elkaar te kunnen delen.

Ds. Leen de Ronde

Agenda

Per activiteit zal door de organisator worden bekeken of deze, gezien de huidige crisissituatie in Nederland, kan doorgaan.

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen

Wim Huissen » e-mail: rond-uit@outlook.com / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kruiningen