

PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN

Alle diensten zijn ook te volgen via YouTube

Zondag 18 februari 2024

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur: ds. Leen de Ronde

Lezing: Jeremia 1 en Mc. 1:12-15

Collecten: voor Hospice: 'het Clarahofje' en voor de kerk

Zondag 25 februari 2024

10.00 uur: ds. D. de Roest uit Kapelle

Collecten: voor de 40-dagentijdcollecte van de PKN: Missionair Werk Nederland (De kliederkerk is er voor iedereen) en voor de kerk

Indien u ten behoeve van één van de collecten een donatie wilt doen, kunt u deze overmaken naar bankrekeningnummer NL10 RABO 0373 7239 97 ten name van Protestantse Gemeente Kruiningen. Dit onder vermelding van de datum en de omschrijving van de betreffende collecte.

Bij de diensten

Op *Aswoensdag, 14 februari* dit jaar, zijn de Veertigdagen ter voorbereiding op Passie en Pasen ingegaan. Deze periode waarin zes zondagen vallen wordt ook wel *de Vastentijd* genoemd, terwijl Protestanten vaak gewend zijn te spreken over *de lijdens tijd*. Maar ook steeds meer Protestanten gaan de waarde van zo'n vastenperiode inzien, ter bezinning op je eigen (aangewende) manier van leven. Daarin leggen we elkaar geen keurslijf op, maar kunnen we elkaar wel tot inspiratie zijn: Doe jij ook aan de vasten...? En hoe dan...? En wat wil je daarmee bereiken...? Dat kan nog tot aardige gesprekken leiden bijv. tijdens het koffie-drinken in de Wandelkerk.

Ook zijn er weer Veertigdagenkalenders besteld, gratis uit de kerk mee te nemen.

Zondag 18 febr. is de eerste zondag van de Veertigdagen en dan vieren we naar goed gebruik het *Heilig Avondmaal* met elkaar. We beginnen dan ook met een nieuwe cyclus van lezingen uit *de profeet Jeremia*, in combinatie met wat het oecumenisch leesrooster ons uit het evangelie volgens Marcus aanreikt. Jeremia is het meest omvattende boek van het OT, en van de 52 hoofdstukken kan er in deze weken maar een klein deel aan bod komen. Maar ook dat kan ons toch wel een scherpe indruk geven van de uiterlijke en innerlijke strijd die Jeremia als profeet heeft moeten voeren. Tussen goed en kwaad, tussen heil en onheil voor de mensen van Jeruzalem en Juda, tussen God en mensen voelde hij zich telkens weer verscheurd. Zijn boodschap is dan ook vol van heftige tegenstellingen.

En hierin is deze profeet dus ook een voorloper op de lijdensweg die Jezus, de Gezalfde is gegaan, waartoe ook wij nu uitgenodigd worden.

Zondag 18 febr. is ook de laatste mogelijkheid om de kaart voor een gevangene, beschreven met uw paasgroet aan onze diakenen (Ella Baas en Nanda Slabbekoorn) in de kerk af te geven.

Zondag 25 febr. de tweede zondag van de Veertigdagen zal ds Douwe de Roest uit Biezelinghe onze gastvoorganger zijn.



Ds. Leen de Ronde

Collecten

Collecte 25 februari: 40-dagentijdcollecte Protestantse Kerk - Missionair Werk Nederland - De kliederkerk is er voor iedereen

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van Bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen Bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten.

Namens de Diaconie, Ella Baas

Bericht van de 40-dagentijdcommissie

Dit jaar willen we weer met elkaar de 40-dagen voor Pasen, de lijdens tijd, niet ongemerkt voorbij laten gaan. Aanstaande zondag is het de eerste zondag van de 40-dagentijd. We lezen *Psalm 91* vers 3 t/m 13 en we zingen uit dezelfde Psalm enkele verzen. Zo trekken we van zondag tot zondag verder tot Pasen. In de stille week hopen we *een sobere maaltijd* te houden op *woensdag 27 maart*, met aansluitend een vesperdienst, op donderdag vieren we het Heilig Avondmaal, er is een dienst op Goede Vrijdag en een vesper op zaterdag. De diensten beginnen allemaal om 19.30 uur. Als goede doel collecteren we in deze tijd voor *Stichting Moqimi*, het bekende doel waar de familie Willeboer veel voor doet en speciaal hun dochter Arianne die daar in het gebied zit. Zie onderstaand stukje voor meer informatie over deze stichting. De bussen waar u uw gift kwijt kunt, staan achter in de wandelkerk. U kunt uw giften ook overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk NL10RABO 0373 7239 97, graag erbij vermelden dat de gift voor Moqimi bestemd is. We bevelen dit doel van harte bij u aan. Een zinvolle 40-dagentijd toegewenst! *Met vriendelijke groet,*

namens de 40-dagentijdcommissie, Marijn Heiboer

Help Yezidi's

Stichting Moqimi ondersteunt kinderprojecten voor Yezidi vluchtelingen uit Sinjar (Noord-Irak). De Yezidi gemeenschap is zeer getraumatiseerd door het geweld van IS en wonen ondertussen alweer bijna 10 jaar in armoedige omstandigheden als ontheemden. Arianne Willeboer is daar sinds 2018 werkzaam en heeft daar een kindercentrum opgezet. Het is een veilige plek voor kinderen die in grote armoede leven. Daarnaast helpen we Yezidi-gezinnen met voedselpakketten en andere noodhulp. Wilt u nieuwsbrieven ontvangen of meer informatie, kijk dan op de website www.moqimi.org Nog een tip: in het voorjaarsnummer van maart van het Zeeuwse vrouwenmagazine *Zij en Zeeuws*, staat een uitgebreid interview met Arianne en haar werk in Noord-Irak.

Muziekgroep – muzikanten gevraagd

Wij zijn op zoek naar jou! Ben jij diegene die muzikaal is, piano of gitaar speelt en ons wilt komen versterken in onze gezellige muziekgroep? Wij zingen/spelen allerlei kerkelijke muziek zoals opwekking en sela en mogen een aantal keer in het jaar onderdeel uitmaken van de eredienst.

Wij zoeken ook iemand die muzikaal leider wil zijn en iemand die bladmuziek kan arrangeren.

Neem voor meer informatie of bij interesse contact op met Jantine, tel.: 06-12802139.

Actie Kerkbalans

De laatste weken zijn vele vrijwillig(st)ers in actie geweest om de enveloppen van de Actie Kerkbalans te bezorgen en weer op te halen. Het was jaren geleden dat we op deze manier met Kerkbalans zijn bezig geweest. Op dit moment mogen we toch wel schrijven dat het voor herhaling vatbaar is. Zo zijn er vele persoonlijke contacten geweest met de gemeenteleden wat de onderlinge betrokkenheid ten goede komt. Ook is hiermee een stuk helderheid verkregen, omdat er ook ontmoetingen zijn geweest met vermeende gemeenteleden. Leden die al lang ervan overtuigd waren geen lid meer te zijn van onze gemeente, maar daar geen handen en voeten aan hadden gegeven. Dat is allemaal op een rij gezet en onze ledenadministrateur kan daar mee aan de slag.

Er zijn 390 verzoeken tot een vrijwillige bijdrage uitgereikt. We hebben zo'n 270 antwoordenvolpopen retour ontvangen. Na het optellen van alle toezeggingen, inclusief het contante geld dat we in de antwoordenvolpopen aantreffen, komen we op een toegezegde bijdrage van ruim € 77.000. Dat is

weliswaar zo'n € 5.000 minder dan in 2023 aan Vrijwillige Bijdragen is ontvangen, maar we hebben er het volste vertrouwen in dat de 120 nog niet ontvangen antwoorden borg staan voor een eindresultaat dat uitstijgt boven dat van 2023. Wij danken u hartelijk voor alle toezeggingen om zo de lofzang in Kruiningen gaande te houden. Onze dank gaat in het bijzonder ook uit naar al die dames en heren die door weer en wind en met soms groot geduld de enveloppen hebben bezorgd en opgehaald.

*Een hartelijke en dankbare groet namens het college van kerkrentmeesters aan u allen,
Penningmeester Piet de Graaf*

Giften

Voor de bloemendienst: via Lina Burgel € 15 en € 20;

Voor de Diaconie: via Leen de Ronde: € 25.

Voor de Kerk: via Leen de Ronde € 25 en € 50.

Agenda

Dinsdag 27 februari

– Preekvoorbereiding in Rond-Inn (lezing Jeremia 7:1-10), aanvang 19.30 uur.

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen: Wim Huissen » e-mail: rond-uit@outlook.com /
adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen.