

## PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN

---

Alle diensten zijn (met beeld) ook te volgen via YouTube en [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

### Zondag 9 juni 2024

10.00 uur: ds. Leen de Ronde

Lezing: Handelingen 4:32 – 5:11

Collecten: voor Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat, voor Mercy Ships en voor de kerk

### Zondag 16 juni 2024

10.00 uur: ds. Karin van den Broeke uit Wissenkerke

Collecten: voor diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst en voor de kerk

### Zondag 23 juni 2024

10.00 uur: ds. Leen de Ronde

Lezing: Handelingen 6 en 7: 54 -8:3

Collecten: voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat met bestemming Libanon en voor de kerk

*Indien u ten behoeve van één van de collecten een donatie wilt doen, kunt u deze overmaken naar bankrekeningnummer NL10 RABO 0373 7239 97 ten name van Protestantse Gemeente Kruiningen. Dit onder vermelding van de datum en de omschrijving van de betreffende collecte.*

### Bij de diensten

Deze zondagen aansluitend op het feest van Pinksteren (en Trinitatis) lezen we in onze diensten uit het boek van de Handelingen, wat in feite – van dezelfde schrijver – een vervolg is op het evangelie volgens Lucas. De Handelingen van de apostelen – ook wel kortweg Acta genoemd - beschrijven voor ons de wording van de gemeente van Jezus Messias (Christus). Het concentratie-punt van deze eerste gemeente blijft nog geruime tijd Jeruzalem, maar ook in deze eerste kring is al sprake een grote verscheidenheid en ook van ernstige (onderlinge) verstoringen. Een spiegel waarin we ons eigen gemeente-zijn mogelijk kunnen herkennen.

*Zondag 9 juni* lezen we de beruchte geschiedenis over *Ananias en Safira* uit Hand. 5. Het verhaal over een echtpaar dat hun schijnvertoning van liefdadigheid met de dood moet bekopen, maar waarin wellicht ook meer lagen te ontdekken zijn, dan zo op het eerste gehoor lijkt.

*Zondag 23 juni* maken we uit Hand 6 met *Stefanus* het ontstaan van het (georganiseerde) diaconaat in de gemeente mee. Maar behalve de eerste diaken wordt Stefanus ook de eerste martelaar, die om zijn geloof en dienstbaarheid gewelddadig omgebracht wordt. De gemeente van Christus is dus geen stormvrije haven, maar wel een plek om 'risikerend vertrouwen' te leren.

*ds. Leen de Ronde*

### Collecten

*Collecte 9 juni: Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat – Omzien naar gevangenen*

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven die naar hen en hun familie omzien, hen bezoeken tijdens de detentie en een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we ( ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel.

*Collecte 23 juni: Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Libanon - Training in thuiszorg biedt werk én hoop).* Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een

thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en bureu. *Meer hierover lezen kunt u op: [www.kerkinactie.nl/thuiszorg-libanon](http://www.kerkinactie.nl/thuiszorg-libanon)*

*Namens de Diaconie, Ella Baas*

### **Met dank .....**

*Zondag 2 juni* heeft onze Muziekgroep de volledige invulling van de eredienst verzorgd, wat voor mijn gevoel best een geslaagd experiment is geweest. Het thema 'Overgave' werd in de (opwekkings)liederen en lezingen met korte en beeldende uitleg mooi tot uitdrukking gebracht. Na afloop van de dienst heeft de kerkenraad onze gehele Muziekgroep met bloemen bedankt. In het bijzonder 'bandleider' Marc v.d. Berge, die ruim tien jaar zijn muzikale creativiteit in de Muziekgroep heeft geïnvesteerd, maar zich nu ook op een nieuwe muzikale uitdaging wil richten. Daarmee is de toekomst van onze Muziekgroep momenteel nog in het ongewisse. Maar we hopen van harte dat er weer de inspiratie en bemensing gevonden wordt om een doorstart te maken. Voor nu: dank voor al het waardevolle dat jullie de gemeente hebben geboden ...!

*ds Leen de Ronde*

### **Ter gedachtenis: Wilma van Noorden – Goeree**

In het ziekenhuis te Goes is op maandag 13 mei 2024 het leven van **Ricarda Wilhelma (Wilma) van Noorden – Goeree** plotseling ten einde gegaan, in de leeftijd van 78 jaar. Met haar man Adrie van Noorden is zij 59 jaar gehuwd geweest en woonden zij aan de Voorhout 13, waar ook hun drie kinderen, Carla, Elly en Flup opgegroeid zijn. Wilma was ook oma van drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De onderlinge band van warmte en liefde in het gezin was heel belangrijk voor haar. Daarin heeft ze veel van zichzelf gegeven en ook veel mogen ontvangen. Naast haar gezin was Wilma van Noorden actief voor de vereniging 'Ons Boeregoed' op Kruiningen. Zaterdag 18 mei heeft de begrafenis plaats gevonden op de Algemene Begraafplaats van Kruiningen na een bijeenkomst van afscheid en herdenken in het Dorpshuis.

### **Uitnodiging Diaconie**

Het is voorjaar en de natuur is weer zo prachtig. Al die mooie en frisse kleuren, daar kunnen we weer zo van genieten! Het is dan ook weer tijd om – zoals gewoonlijk – dit jaar weer iets te organiseren voor de 'wat oudere' leden van onze kerk.

We hebben het volgende voor u bedacht: Op zaterdag 15 juni 2024 hopen we met u te gaan genieten van een 'High Tea/lunch'. De locatie is dit keer Theetuin IRIS aan het adres Weelweg 21 in Waarde. Daar zijn we van harte welkom van 12.00 uur tot ongeveer 14.30 uur.

Er is plaats voor ongeveer 25 personen. En als het weer niet mee werkt, kunnen we ook binnen zitten. De eigen bijdrage zijn € 10 per persoon. De overige kosten zijn voor rekening van de Diaconie. *Gaat u mee?* Dan kunt u zich opgeven *tot en met 10 juni bij Toos de Feijter*, tel.nr.: 382 222. En als u thuis opgehaald wilt worden, dan kan dat natuurlijk ook.

*Hartelijk groeten namens de Diaconie, Toos de Feijter*

### **Meeleven met elkaar**

*Ter gedachtenis: Caat Kole-Blok*

In haar eigen woonkamer in Randhof te Goes is na enkele weken van ziekte op vrijdagavond 10 mei 2024 het leven van *Catharina Cornelia (Caat) Kole – Blok* ten einde gegaan, in de leeftijd van 94 jaar.

Caat groeide op in het grote gezin van Bastiaan M. Blok en Janna van Iwaarden aan de Lavendeldijk tussen Oostdijk en Krabbendijke, waar zij een fruitbedrijf hadden. De indrukken uit het gezin van haar jeugd waren onvergetelijk en hebben haar leven in meer dan één opzicht gestempeld. Caat kon ook goed leren en na de lagere school volgde ze tijdens de oorlogsjaren de ULO in Krabbendijke, wat voor een meisje uit haar milieu in die tijd best bijzonder was. Met haar wilskracht en vasthoudendheid was het streven om te leren en vooruit te komen haar op het lijf geschreven.

De herinnering aan de ramp van 1 februari 1953 droeg zij haar leven lang met zich mee. Ter nader nood kon het gehele gezin zich redden aan de andere kant van de dijk, maar van de woning

met schuur en boomgaard bleef niets overeind. Geen jaar zou Caat de herdenking van dit gebeuren laten passeren. Na de ramp werkte zij in Kruiningen op het notariskantoor als secretaresse en maakte daar nader kennis met gemeenteambtenaar Rinus Kole. In 1957 geven ze elkaar het jawoord en gaan wonen aan de oude Rijksweg, waar ook hun vier zonen opgroeien: Anno, Bas, Frank en Kees. Ook zij werden krachtig aangespoord om hun talenten te ontwikkelen. Voor de Hervormde Gemeente van Kruiningen heeft Caat zowel het ambt van diaken als ouderling vervuld en ontspanning vond ze in muziek en zang, de tuin met alles wat daar groeit en bloeit en ook bij haar vriendinnen op het tennisveld.

Zo heeft ze het lang volgehouden, ook na het grote verlies van haar man op 15 februari 2015 en in de kerk bij de zondagse diensten bleef Caat trouw op haar post. In voorjaar 2022 verhuisde ze naar Randhof in Goes, maar zij bleef ook bij het wel en wee van Kruiningen betrokken.

Caat heeft op allerlei manieren altijd veel van haar leven vastgelegd. Voor de afscheidsdienst op vrijdag 17 mei kon er dan ook geput worden uit foto's en een zelfgeschreven brief, evenals aantekeningen met haar geliefde liederen, als ook een Bijbellezing uit Jesaja 51: 9 e.v.: *'Ontwaak, ontwaak, arm van de ENIGE en bekleed U met kracht! Was U het niet die de zee drooglegde....?'* En alvorens haar lichaam naar de Kruiningse begraafplaats uit te dragen, hebben ook haar kleinkinderen hun oma Caat warm en waardig herdacht.

*Ds. Leen de Ronde*

#### *Giften*

Voor de bloemendienst: via Janny van Nieuwenhuizen € 20 en via Leen de Ronde € 10.

Voor de kerk: via Leen de Ronde € 25, € 20 en € 10.

Voor de Diaconie: via Leen de Ronde € 25.

De Pinkstercollecte voor de *Cantate-karavaan* heeft aan contanten € 378,85 opgebracht. Alle gevers ook namens dirigent Rutger Mauritz zeer bedankt.

#### **Agenda**

- \_ Zaterdag 15 juni, 12.00 -14.30 High tea/ Lunch in Theetuin IRIS te Waarde (zie boven)
- Dinsdag 18 juni, 19.30 uur: Preekvoorbereiding in Rond-inn

---

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen: Wim Huissen » e-mail: rond-uit@outlook.com / adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR Kruiningen.