



ROND-UIT

Een uitgave van de
Protestantse gemeente te Cruiningen

Drieëntwintigste jaargang, no. 1,
13 januari 2017 – **laatste uitgave**

Protestantse gemeente te Cruiningen

DE TOEKOMST

Een nieuw jaar, 2017. Hoe zal dit jaar gaan verlopen? Eén ding is al bij aanvang duidelijk geworden. Wij spreken bij de jaarwisseling over 'oud' en 'nieuw', maar in wat wij 'nieuw' noemen blijft toch alles bij het oude. Professor. Bavinck zei dan ook terecht eens: 'Het nieuwe jaar is reeds bij de aanvang tot op de draad versleten, omdat het nu eenmaal alle spanningen, zorgen en moeilijkheden van het oude in zijn schoot geworpen krijgt'. Instanbul... een feestvierende menigte. Men telde de laatste seconden van 2016 af. Een paar uur later dood en verderf. Hoe zal 2017 gaan verlopen? Hoeveel aanslagen nog? Hoeveel rampen? Hoe zal Donald Trump het gaan doen? Hoe zal het politieke toneel van Europa eruit gaan zien en niet te vergeten dat van ons eigen land, na de verkiezingen in maart? Ja, ik zou heel veel vragen kunnen stellen, vragen die wij allemaal hebben. Hoe zal onze samenleving zich

gaan ontwikkelen, een samenleving die steeds meer harde trekken vertoont? Hoe zal het gaan met de kerk? Ja, noem alle vragen maar op met als belangrijkste vraag uiteraard: hoe zal het dit jaar met onszelf gaan? Zullen wij gezond en wel dit jaar doorkomen of...? Het is maar goed dat wij niet in de toekomst kunnen kijken of om het met de woorden van Billy Graham te zeggen: 'Ik weet niet wat de toekomst brengt; wel wíe de toekomst brengt'. Ik weet wíe de toekomst brengt... Nee, dat moet niet verkeerdt worden opgevat alsof God de auteur is van al het onheil dat de wereld en ook jezelf kan treffen. Niet voor niets spreekt de Bijbel over een *echt nieuwe* tijd die God uiteindelijk zal bewerkstelligen, een tijd waarin de dood niet meer zal zijn, noch rouw, waarin geen jammerklacht en geen pijn meer voorkomt (Openbaringen 21). Dát mag onze hoop, onze verwachting zijn. Inderdaad, die toekomst, die *echt nieuwe* tijd, ligt in Gods handen en zal door Zijn handen

ook daadwerkelijk realiteit worden. Het is in feite al realiteit, want wij horen Jezus in Openbaringen 21 zeggen: 'Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde'. 'Ik weet niet wat de toekomst brengt, wel wie de toekomst brengt', en daarom kan ik blijmoedig zingen, maar soms ook met een brok in mijn keel: 'Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land' (Lied 913).

Ds. William Quak

PASTORAAT

PASTORAAT

Jarigen

Op:

- 15 januari wordt mevrouw J. Geelhoed-Mol, Slotstraat 14C, 86 jaar;
- 17 januari wordt mevrouw M. Boller-Poppe, Hoofdstraat 35, 80 jaar;
- 24 januari wordt de heer J.J. Kakebeeke, Eindje de Rondte 75, 83 jaar.

Namens onze kerkelijke gemeente een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.

Uitgelicht

De heer Poley, Duiveneestraat, is onlangs voorgoed verhuisd naar de Cederhof in Kapelle, kamer 122. Mevrouw Poley heeft eveneens een woning in Kapelle gekregen en wel in de buurt van haar man. Het juiste adres is mij op dit moment nog niet bekend. De heer Van den Berge (Rinus) mocht na een kort

verblijf in Ter Valcke, waar hij moest aansterken na zijn longontsteking, weer huiswaarts keren (Pasteurstraat). Wij wensen alle ouderen, eenzamen en met name ook de zieken onder ons Gods zegen en nabijheid toe.

Mede namens Anne hartelijk dank voor de vele wenskaarten die wij uit de gemeente mochten ontvangen. Uiteraard wensen wij u allen een mooi en zinvol 2017 toe.

Ds. William Quak

OVERLEDENEN

Jarenlang is, namens de kerkenraad, aan de nabestaanden van een overleden lid of dooplid van onze kerk een brief gestuurd. Dit wordt in de toekomst steeds lastiger, enerzijds omdat niet altijd een overlijdensadvertentie in de krant geplaatst wordt en anderzijds omdat binnenkort het overlijden van een lid van de kerk niet meer door de overheid wordt doorgegeven aan de (landelijke) ledenadministratie.

We willen hierbij een oproep doen aan de gemeenteleden om een overlijden van iemand, waarvan u denkt dat hij of zij lid is van onze kerk, door te geven aan één van onze ouderlingen. De ouderlingen zullen ervoor zorgen dat het overlijden dan ook wordt afgekondigd tijdens de eredienst en ook kan er namens onze kerk een condoleance verstuurd worden.

BIJ DE DIENSTEN

DOOPDIENST

Op zondag 29 januari hopen wij een doopdienst te hebben. Twee kinderen van onze gemeente zullen dan gedoopt worden: Yari, de zoon van Nelleke en Iggy Gabeler uit Rilland en Denzel, de zoon van Jessica en Christiaan van de Plasse. Met de ouders zien wij uit naar een feestelijke dienst. De meesten van ons zijn ook ooit gedoopt. Denken wij wel eens aan onze Doop, aan wat God toen tegen ons heeft gezegd? Is het niet bemoedigend dat wij mogen bouwen op de vaste grond van Gods beloften en van Zijn verbond?

AUTODIENST OP AFROEP

De autodienst is per 1 januari 2017 iets anders georganiseerd.

U kunt voortaan, indien u gebruik wilt maken van de autodienst, één nummer bellen, te weten tel.: 06-30 04 88 40. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

*Met vriendelijke groet,
Namens de Diaconie, Marijn Heiboer*

KERKENRAAD

LAATSTE NUMMER ROND-UIT

Tweeëntwintig jaar heeft Rond-Uit bestaan. Met dit nummer wordt nu een lange periode afgesloten, want dit is de laatste uitgave van Rond-Uit. Voortaan zal het wel en wee van onze gemeente te lezen zijn in Kerkelijk Leven. In die afgelopen tweeëntwintig jaar zijn er heel wat uren gestoken in Rond-Uit. De uitgave voor een blad verzorgen en het ook vouwen en bezorgen... Dank aan alle vrijwilligers! Eén naam wil ik in het bijzonder noemen, die van Wim Huisen. Heel lang heeft hij de redactie van dit blad verzorgd. Op een gegeven moment vond Wim het genoeg en dat is begrijpelijk. We zijn Wim dankbaar voor alle uren die hij in dit blad heeft gestoken. Er is gezocht naar een opvolger voor Wim. Helaas heeft niemand zich aangemeld om zijn taak over te nemen, zodat er nu aan het bestaan van een mooi blad een einde is gekomen.

KERKOMROEP

Er zijn op dit moment in Zeeland tien kerken die live uitzenden, niet alleen met geluid maar dus ook met beeld. Sinds de kerstnachtdienst behoort onze gemeente tot één van die tien kerken. Op PC of laptop gaat u naar www.kerkomroep.nl. De snelste manier is om hierna in het veld plaatsnaam Kruiningen in te vullen en daarna te kiezen voor de Protestantse Gemeente.

Een andere manier is onder provincie Zeeland aan te klikken en dan ziet u op een gegeven moment Kruiningen staan, Protestantse gemeente. Beschikt u over een tablet, een iPad of een Android-tablet dan kunt u eenvoudig de kerkomroep app downloaden en daarin de hierboven genoemde keuze maken. Een andere mogelijkheid is om met behulp van een zogenaamde MediaBox, die rechtstreeks op de tv wordt aangesloten, de diensten mee te beleven. Het is dus wel van belang dat u over internet beschikt. Mocht u nu graag de diensten willen meebeleven op zondagmorgen, maar u weet nog niet goed hoe dat allemaal moet, neem dan contact op met ons Technoteam. U belt Peter van den Bogerd, tel.: 383 504 of 06-42172928. Echt doen, want wij hebben deze investering juist gedaan om, als u niet meer in staat bent om naar de kerk te kunnen komen, toch de diensten te kunnen meemaken.

DIACONIE

COLLECTEN

Collecte 22 januari 2017

Catechese en Educatie

In de catechese leren jongeren te leven in navolging van Jezus Christus. Helaas lijken veel oude vormen niet meer te werken. Catechesegroepen worden massaal opgedoekt. Gelukkig klinken er hoopvolle geluiden vanuit kerken die catechese opnieuw uitvinden. JOP (jeugdorganisatie van de Protestantse

Kerk) helpt gemeenten bij het plaatselijk vormgeven van catechese.

Collecte 29 januari 2017

Wereld lepradag

Lepra is een oude ziekte die al in de tijd van de Bijbel voorkwam. Maar ook nu in de 21e eeuw eist deze afschuwelijke ziekte nog honderdduizenden slachtoffers per jaar. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.

Collecte 5 februari 2017

Werelddiaconaat Noord-Molukken

In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud voor de Indonesische provincie Noord-Molukken. Tegenwoordig is de prijs van de specerij laag. Toch is er wereldwijd vraag naar nootmuskaat van goede kwaliteit. Daarom traint partnerorganisatie IDH boeren om nootmuskaat op biologische wijze te verbouwen en deze te verwerken volgens internationale kwaliteitsnormen. Door de verbeterde kwaliteit en de verkoop via coöperaties levert de nootmuskaat meer op.

JEUGD- EN JONGERENWERK

HET GELOOF DAT VAN BINNENUIT KOMT

Als Protestantse Zeeuwen zijn we niet gewend dat er, naast die vreemde vreugde van carnaval, iets van bevindeijk geloof te vinden zou kunnen zijn bij onze Rooms Katholieke zuiderburen. Het geloof is daar zo oppervlakkig, zo losjes, hoor ik soms de uit de kleigrond geboren calvinistische gelovige denken. Toch zijn er van die momenten en plaatsen die noemenswaardig zijn. Op vrijdag 6 januari vierden ze vooral in de Rooms Katholieke wereld Drie Koningen. Op die dag zie je groepjes jongeren gekleed als 'koningen' of 'wijzen' langs de deuren gaan om te vragen voor een bijdrage voor zichzelf of voor een Goed Doel.

Onze nieuwe bijna twee meter lange EVS-intern, Leopold, was een dag daarvoor uit Hamburg gearriveerd en is nu deel van het intern team.

We hebben Leopold (zeg maar Leo) meteen kennis laten maken met ons doel om bruggen te bouwen tussen jongeren van verschillende groepen, culturen en kerken. We waren vrijdagavond bij de Grijs Kat, onze Vlaamse partnerorganisatie op Damplein 12 te Antwerpen. Daar hebben ze elke vrijdag om 18.00 een uur lang gebed en daarna eten ze samen tot wel 22.00.

Op 6 januari werd de maaltijd voorbereid door een Iraanse vluchteling, een

oudere vrouw, die zelf ook haar verjaardag vierde. Na het gebed gingen we in auto's naar Brasschaat naar een klein appartementje aan de Bredase baan. Er waren vijf en twintig mensen samen. Overal zaten ze. Op stoelen, banken en op de grond. Alleen dat was al bijzonder om te zien. En het eten bleef maar komen....tot in overvloed, uit de handen en uit de portemonnee van een vluchteling.

Ik had Leo vooraf gewaarschuwd dat het wel een schok zou kunnen zijn voor hem, over het geloof en zo, want hij is wel Luthers, maar zijn ouders en broers en hij zelf gaan bijna nooit naar kerk. Toch wilde hij wel intern worden bij Atlantic Bridge en hij vertelde ons dat hij wel meer wilde weten over het geloof. Vooruit dan maar. De andere interns zijn het al gewend want dit is de tweede keer dat we naar een gebedsavond van de Grijs Kat gaan.

Vooraf hadden we Leo ook gezegd dat de Grijs Kat een jeugdorganisatie is. Groot was dus zijn verbazing dat alle mensen die avond allen ouder waren dan vijftig en soms zelfs over de tachtig. Behalve dan drie jongere kerels die bij nader inzien priesters bleken te zijn, die ook deel zijn van de groep.

Het gebed vindt plaats op een klein kamertje op de eerste verdieping, want daar staat het altaar door de bisschop zelf ingewijd. Bij het begin van het gebed krijgt ieder een potlood en een Bijbeltekst op papier. We lezen de Bijbeltekst twee keer door. Vervolgens onderstreept ieder een woord in de tekst. En

dan komt het. Ieder in de kring deelt zijn of haar visie op de tekst verbonden met hun levenservaringen van de afgelopen week. Sommigen spreken door hun tranen heen, anderen zijn opgewekt door iets bijzonders dat op hun pad kwam, maar ze blijven bij de inhoud van de tekst. Het lijken wel theologen, zo diep is de inhoud! Jo, de leider van de groep, vertelt ons dat dit allen zeer fragiele mensen zijn die vanuit de nood in hun leven deel geworden zijn van de gemeenschap; armen, vluchtelingen, zelfs hier en daar een moslim. Maar hun geloof bruist, en dat hoorde ook Leo. Alleen zijn wij het slaan van dat kruis voor het bidden niet zo gewend, en ook dat gebed aan Maria op het eind hoort er voor ons niet bij. Je bidt toch alleen tot Jezus want Maria is toch geen doorgang tot God?

Een van de priesters, Fabian, is een missionaris uit Brazilië die naar Vlaanderen is gekomen om de Rooms Katholieke gelovigen weer te vinden en op te bouwen. Na een jaar lang taaltraining heeft de Bisschop van Antwerpen, Johan Boni, hem de keus gegeven zich te verbinden aan één bepaalde parochie of groep. Hij heeft er verschillende bezocht. Op de vraag waarom hij heeft gekozen voor de Grijsze Kat, zegt hij, zonder aarzelen; 'bij de anderen kwam het geloof van buiten, bij deze groep komt het van binnen uit'.

Dat zijn van die uitspraken waar je stil van wordt. Toch bijzonder dat ik als uit de kleigrond geboren Protestantse gelo-

vige geraakt kan worden door het blijkbaar toch niet zo oppervlakkige geloof van mijn in het losse zand levende zui-derburen. Geloof dat van binnenuit komt. Is dat ook niet waar jongeren naar op zoek zijn?

John Oostdijk

GESPREKSKRINGEN

GESPREKSGROEP

De Gespreksgroep komt weer bijeen op dinsdagavond 17 januari in de Rond-Inn. Wij beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie. U bent van harte welkom.

ALPHA I CURSUS

Op 24 januari 2017 starten we weer bij voldoende belangstelling met een Alpha I cursus in Kruiningen. De cursus gaat over de beginselen van het Christelijk Geloof.

Deze cursus begint altijd met een eenvoudige maaltijd. Om de 14 dagen op de even dinsdagen van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Barbara van den Bogaardt, tel.: 383 015 of e-mail: ebogae@zeelandnet.nl.

DIVERSEN

EN DIT IS DAN DE LAATSTE...

Na enkele jaren de Rond-Uit te hebben laten drukken bij Drukkerij Van der Peijl in Kruiningen, besloot het toenmalige College van Kerkrentmeesters begin 1998 om uit kostenoverwegingen het kerkblad in eigen beheer te gaan produceren. Er werd een contract afgesloten voor een stencilmachine en iemand gezocht om het blad een beetje een fatsoenlijk uiterlijk te geven. Daarnaast was het ook wel handig om de aangeleverde teksten na te lezen en te controleren op spelling en grammatica.

Tja, dacht Johan van Velzen toen, misschien is dat wel wat voor Wim. Die jongen is op het werk ook best handig met pc's en Paula kan misschien controleren of spelling en grammatica een beetje kloppen. Die meid heeft tenslotte Schoevers gedaan.

Destijds dacht ik van och ik kan dat wel, dus laat ik het maar doen. Dan lever ik toch ook mijn bijdrage aan de kerk en vergaderen hoef ik dan niet. Dat laatste was overigens een misrekening. Ik werd meteen gebombardeerd tot lid van het College van Beheer (zo heette dat toen) en mocht meteen aanschuiven. Daarnaast mocht ik van Rinus Kole het organiseren van de actie Kerkbalans overnemen, want Rinus was voornemens zijn taken binnen het college neer te leggen.

En zo begon het. Johan verbood het gebruik van afkortingen in het blad. Ondanks dat ik steevast kopij aangeleverd heb gekregen mét afkortingen heb ik geprobeerd mij daar tot op deze uitgave aan te houden. Wel gebruik ik altijd de afkorting 'tel.:', want als daar nummer achter staat begrijpt iedereen dat 'telefoon' ermee bedoeld wordt.

Johan van Velzen kondigde de verandering destijds met de volgende woorden aan:

'Wim zet alles voor Rond-Uit keurig in zijn computer, zet het logo op de eerste pagina en zorgt ervoor dat alles er keurig netjes uitziet. Dat kan allemaal met computers en zeker als je er goed mee kunt werken. En dat kan Wim!

Als Wim klaar is geeft hij het resultaat van zijn werk aan Kees Bal en Kees maakt er 400 exemplaren van op de machine die in het Kerkelijk Bureau staat. Rinus Leendertse is vervolgens verantwoordelijk voor het vouwen en daarna gaan er 400 exemplaren van Rond-Uit naar de familie Bal. De bezorgsters en bezorgers komen hun deel bij de familie Bal ophalen en stoppen een exemplaar in uw brievenbus.' En zo begon het...

In de tussentijd zijn mijn vrouw Paula en ik twee keer verhuisd, heb ik een studie afgerond inclusief het schrijven van een scriptie en gingen we tussendoor gewoon op vakantie. Dat laatste was soms even goed plannen, want de Rond-Uit moest natuurlijk wel gewoon gemaakt worden. Op vakantie zorgden dan een laptop en mobiel internet voor uitkomst of we gingen gewoon niet te lang. Tot

2013 verscheen de Rond-Uit nog zo'n 24 keer per jaar, gelijklopend aan Kerkelijk Leven. Ook de kopij voor Kerkelijk Leven aanleveren liep via mij, waarvoor ik de eerste jaren iedere zondagavond een floppy met 'onze' bestandjes erop bij Piet Kramer in Kapelle in de brievenbus mocht gaan stoppen. Gelukkig wist ik de heer Kramer enkele jaren later te overtuigen van het nut van e-mail, waardoor het weer wat minder tijdrovend werd.

En waarom dan nu de laatste...

Al deze jaren heb ik meestal met plezier, maar soms ook met gezonde tegenzin, de Rond-Uit voor u gemaakt. Het aantal abonnees loopt terug, evenals het aantal abonnees voor het ringblad Kerkelijk Leven.

Daarnaast heeft internet zijn intrede gedaan en heeft onze gemeente nu een mooie website waarop steeds meer informatie is te vinden.

Kortom, naast alternatieve communicatiemiddelen is het ook belangrijk om juist de schriftelijke uitgaven die we in de regio hebben te versterken in plaats van te beconcurreren, zoals we de afgelopen decennia gedaan hebben. Ik hoop daarom ook dat iedereen die nu nog niet op Kerkelijk Leven is geabonneerd, dat met ingang van dit jaar gaat doen. En als laatste argument – daar ben ik eerlijk in – het maken van Rond-Uit kost gewoon veel tijd, zo'n vier uren per keer en meestal meer. Het is wat mij betreft mooi geweest zo!

Tot slot wil ik enkele mensen bedanken met wie ik in al die jaren heel fijn heb samengewerkt en die – op wat voor manier ook – een bijdrage aan Rond-Uit hebben geleverd. Dit zijn in willekeurige volgorde: Jannie Bal, die jarenlang, eerst met haar man Kees, de distributie heeft verzorgd, onze predikanten en kerkelijk werker, Lina Burgel, Marian Goud, Anne Quak en tot slot mijn vrouw Paula. Veel leesplezier met Kerkelijk Leven gewenst!

*Hartelijke groet,
Wim Huissen,
tot deze uitgave redacteur Rond-Uit*

ROND-UIT STOPT, WAT NU?

Dit is de laatste uitgave van Rond-Uit. Bijgevoegde nota is vanaf nu alleen voor een jaarabonnement op Kerkelijk Leven. Na betaling ontvangt u dan voortaan het kerkblad Kerkelijk Leven.

Extra informatie die specifiek voor onze gemeente bedoeld is of waarvoor geen ruimte is in Kerkelijk Leven, gaan we voortaan communiceren via de website en/of een incidentele nieuwsbrief.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

FINANCIËN

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL11 FVLB 0699 7684 89** ten name van de Protestantse Gemeente te Kruiningen.

Het rekeningnummer NL28 RABO 0334 0636 71 kan nog steeds gewoon gebruikt worden voor (automatische)betalingen.

Betalingen actie Kerkbalans

Indien u voor het overmaken van uw bijdrage geen gebruik maakt van de bijgevoegde acceptgiro, vermeld dan bij de omschrijving uw naam en adres. Dat scheelt ons veel zoekwerk! Bij voorbaat hartelijk dank!

Anbi-nummer

Het Anbi-nummer – ook wel Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN genoemd – van de Protestantse Gemeente te Kruiningen is: **805400801**.

Thermometer actie Kerkbalans 2016

In 2016 is in het kader van de actie Kerkbalans in totaal een bedrag van **€ 83.809** ontvangen.

Opbrengst collecten in de maand december

Op basis van de collecten in de maand september ontvangt: de kerk € 673,45 en voor Algemeen onderhoud gebouwen € 171,15, Stichting Palazzoli € 82,89, Els van Teijlingen € 281,06, Kinderen in de knel € 225,04 en de zending € 64,40.

Giften

Voor de bloemendienst: via Lina Burgel twee maal € 10.
Voor de kerk: via ds. William Quak € 10, via Lina Burgel € 5 en via Ella Baas € 10.

Voor het onderhoud van de kerk: via Janny van Nieuwenhuizen € 10.

Alle gevers en geefsters hartelijk dank!



Het College van Kerkrentmeesters is enige tijd geleden met de voorbereiding van de actie Kerkbalans begonnen. Het drukwerk en foldermateriaal is besteld. Voor het slagen van de actie kunnen wij het echter niet stellen zonder de hulp van voldoende vrijwilligers. Daarom doen wij, evenals andere jaren, een beroep op u om ons te helpen bij het gereedmaken en het bezorgen van de kerkbalansenveloppen en het ophalen van de toezeggingen.

De diverse activiteiten zijn gepland op:

- zaterdag 14 januari 2017 inpakken enveloppen, aanvang 09.30 uur;
- zaterdag 14 januari 2017 ophalen pakketjes enveloppen, van 11.00 uur tot 12.00 uur;
- het inleveren van de toezeggingen kan bij de heer Bouwman aan de Snellemarkt (huisadres).

De activiteiten vinden alle plaats in Rond-Inn.

Wilt u ons helpen? Meld u dan aan bij de heer Cees Bouwman, telefoonnummer: (0113) 381 988 of per e-mail, e-mail-adres: cgbouwman@hotmail.com

Het College van Kerkrentmeesters hoopt op ieders medewerking te mogen rekenen.

Wim Huissen

AGENDA

Eerste en derde woensdag van de maand

- Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.

Woensdagavond even weken

- Bijeenkomst gebedsgroep in de consistorie van de Johanneskerk. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.

Zaterdag 14 januari

- Inpakken enveloppen actie Kerkbalans 2017 in Rond-Inn, aanvang 09.30 uur;
- Ophalen pakketjes enveloppen actie Kerkbalans in Rond-Inn van 11.00 uur tot 12.00 uur;

Dinsdag 17 januari

- Gespreksgroep in de Rond-Inn, aanvang 20.00 uur. Inloop met koffie vanaf 19.45 uur. U bent van harte welkom.

KERKDIENSTEN JOHANNESKERK

Zondag 15 januari

10.00 uur: ds. W. Quak
Autodienst op afspraak,
tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Diana
Oppasdienst op afspraak, Marijke,
tel.: 381 056
Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen
Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Zondag 22 januari

10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate uit Bergen op Zoom, tel.: (0164) 240 259
Autodienst op afspraak,
tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Joselien
Oppasdienst op afspraak, Marijke,
tel.: 381 056
Collecte tijdens de dienst: voor catechese en educatie
Collecte aan de uitgang: voor de kerk

29 januari

10.00 uur: ds. W. Quak
Autodienst op afspraak,
tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Linda
Oppasdienst: Carola
Collecte tijdens de dienst: voor bestrijding van lepra
Collecte aan de uitgang: voor de kerk

5 februari

10.00 uur: Mevrouw ds. N. van Doorn uit Middelburg, tel.: 06-51 19 00 04
Autodienst op afspraak,
tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Nelleke
Oppasdienst op afspraak, Marijke,
tel.: 381 056
Collecte tijdens de dienst: voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat
Collecte aan de uitgang: voor de kerk

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn.

ROND-UIT is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Kruijningen.
*Voor een abonnement op **Kerkelijk Leven** kunt u contact op nemen met de heer Jan Scheurwater, tel.: 381 727.*

Scriba:

Mevrouw Anne Quak-van Buyten
Postbus 11, 4416 ZG Kruijningen
E-mailadres: scriba@pknkruiningen.nl

Predikant:

Ds. William Quak, Braillestraat 7,
tel.: 381 448
E-mailadres: quakwilliam@hotmail.com

Ledenadministratie:

Mevrouw Elma van Immerseel, tel.: 381 695
E-mailadres: immerhoeve@gmail.com

Penningmeester:

De heer Martin Jobse, Kortevele 19,
tel.: 381 146
E-mailadres:
penningmeester@pknkruiningen.nl

Rond-Inn: tel.: 384 177

Consistorie Johanneskerk: tel.: 382 767

Internet: www.pknkruiningen.nl

De kopij voor de volgende uitgave van Kerkelijk Leven dient uiterlijk vrijdag 20 januari om 18.00 uur ingeleverd te worden op redactie- en kopijadres:

De heer Wim Huissen
Van Leeuwenhoeklaan 54
4416 DR Kruijningen
tel.: 383 606
E-mailadres: rond-uit@online.nl